



2023 bloemenrooster Vluchtheuvelkerk



maart 19, 26 Wilma Peters van Ton 06 10 17 85 43

april 16, 23, 30 Sara Thedinga 0488 427781

Rooster Vluchtheuvel

<i>Maart</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Organist</i>	<i>collecte</i>	<i>OVD</i>
5 MSV		Louis Tiemensma	Voorjaars- zending	Kees
12 Gez. De Rank	Ds. Wya de Kam	XXXXXXXX	-----	Bart
19 <i>consulteer web-site</i>	Helaas geen dienst	Louis Tiemensma	-----	Ruud
26 HA	Ds. Joke Lalkens	Piet Nijenhuis	Project	Bart
<i>April</i>				
2 MSV		Louis Tiemensma	Betondorp Bloeit	Kees
6 Witte donderdag, de Rank, 19:30	Hanja van Essen		-----	Romke
7 Goede vrijdag, de Rank 19:30	Lectoren		-----	Wim
8 Stille zaterdag, de Rank 21:00	Lectoren		-----	Wim
9 Paasjubel Vluchtheuvel 6:50			-----	Bart
Pasen, de Rank	Hanja van Essen			Bart
16 Heuveldienst	Nader in te vullen	Louis Tiemensma	-----	Ruud
23	Ds. Joh. Diepersloot	Piet Nijenhuis	Naaste	Wim
30 HA	Margrietha Reinders	Piet Nijenhuis	Project	Romke

Onverstoobar

Aan het einde van mijn blikveld ligt,
doorkruist door stalen sporen,
de landgoedgrens in een vergezicht,
het riet, geploegde voren.

Waar vond ik nog zo'n lentepiek,
met geuren die me groeten?
Met een boemel die door het landschap trekt,
en vragende koeiensnoeten?

'k Ervaar de onverstoobarheid,
de natuur in dood en leven.
Ja, onomkeerbaar vliedt de tijd,
die ervaring is mij gegeven.

Frits Sipman

Uit: De gedichten van....

Zetten, augustus 2020

Van de kerkenraad

De kerkenraad kwam bijeen op 25 januari en 22 februari

Speciale aandacht werd er in deze vergaderingen besteedt aan het gemeenteverleg op 15 januari en aan de Bach cantatedienst op 29 januari, zie de verslagen elders in dit blad.

De Meespeelvieringen zullen met het huidige team stoppen (zie brief van het team in dit blad). De kerkenraad vindt dit heel spijtig maar ook wel begrijpelijk na zoveel jaren. Een afscheid zal nog volgen. In April zal er een film van de MSV gemaakt worden waaraan de Vluchtheuvelgemeente een substantiële bijdrage zal leveren. Voor een vervolg van de MSV worden plannen ontwikkeld.

Over de Paascyclus 2023 is vastgesteld dat wij als Vluchtheuvel meedoen met de Rank en de Baptisten in een gezamenlijk dienst. Met gevolg dat deze diensten dit jaar in de Rank zullen zijn ook vanwege de video-online mogelijkheid van de Rank.

De kerkenraad ondersteunt het verzoek om lectoren in de diensten op te nemen. De lectoren willen hiervoor een vast rooster maken.

De maandelijkse Avondmaalsviering heeft na Corona een wat andere vorm gekregen. Tot nu toe ging dat wat ad-hoc. De kerkenraad ziet hiervoor graag een vastere vorm, zodat de deelnemers weten hoe hieraan mee te doen en wat er verwacht wordt. Dit zal worden vastgelegd en gedeeld in de betreffende diensten.

Het rooster voor 2023 werd verder ingevuld en het pro forma rooster van 2024 werd besproken.

Aan de Vluchtheuvel-ledenlijst wordt de laatste hand gelegd.

Momenteel beginnen ook leden zich te melden voor de kerkenraad. Dat is heel hoopgevend, want ook een kleine kerkenraad van een PKN-kerk-licht heeft leden nodig als straks Wim, Ruud en Romke uit de kerkenraad zullen gaan.

De volgende KR vergadering is gepland op maandag 27 maart

Verslag gemeenteochtend Vluchtheuvelgemeente

Zondag 15 januari 2023

Na een eerste gemeenteoverleg op 27 november 2022, is een vervolgoverleg gehouden op 15 januari. Daarin is met name het scenario 'zelfstandig verder' nader bekeken, omdat de meerderheid op 27 november voorkeur had voor dat scenario. In dat kader zijn met name actieve groepen uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg en zijn aan hen de volgende vragen voorgelegd:

kan de activiteit de komende jaren op dezelfde manier worden georganiseerd?

worden knelpunten voorzien? en/of

moeten we bepaalde zaken anders aanpakken en/of organiseren?

Per activiteit is de stand van zaken besproken:

Meespeelvieringen

Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft de voorbereidingsgroep van de meespeelviering een brief aan de KR en een deel van de gemeente gestuurd waarin ze aangaven per juni 2023 met het houden van de MSV te willen stoppen. Dit hebben ze op de 15^e middels een theateropvoering aan de aanwezigen kenbaar gemaakt.

Als reactie vanuit de gemeente werd aangegeven dat men dit jammer vindt en dat er bij de mensen vragen opkomen over de invulling van de eerste zondagen van de maand, over de binding van de mensen die de meespeelviering bezoeken en over de invulling van het jeugdwerk.

Heuvellezingen

De voorbereidingsgroep van de Heuvellezingen geeft aan dat het soms lastig is om mensen te vinden. Ook het genereren van voldoende publiciteit is lastig en heeft niet altijd het gewenste effect. De groep wil wel graag doorgaan. Ideeën? Wellicht een keer 'geestelijke gezondheid' en 'psychiatrie' als onderwerp.

Erediensten

Ruud vraagt aan de leden wat men er van vindt om regelmatig diensten over te slaan. In principe liever niet, maar incidenteel is het prima. Er is niet echt een ondergrens t.a.v. aantal aanwezigen. Het uitnodigen van voldoende predikanten is lastig, omdat de beschikbaarheid vaak beperkt is.

We moeten blij zijn als mensen kunnen. Preekvoorziening is dus best lastig en wordt steeds lastiger. Leny wil het wel blijven doen. Men staat er voor open het aantal gezamenlijke diensten met buurgemeenten zo nodig uit te breiden. Een ander idee is om op zondagochtend een keer de kerk uit te gaan.

Cantorij

Er is sprake van een dalende lijn en de cantorij is kwetsbaar. De dirigent komt liever niet op zondagen naar Zetten. Soms zingt de cantorij ook maar voor een klein groepje aanwezigen. Wellicht kan er meer worden samengewerkt met buurgemeenten en kan er een gezamenlijke cantorij worden gevormd.

Pastoraal werk

Dit gaat goed, maar er wordt veel werk verzet door een klein groepje mensen. De pastoraatsgroep mist Tineke Maats wel. Ze willen wel doorgaan met de activiteiten.

Senioren bijeenkomsten

Dit loopt goed. Ca. 13-18 personen per keer. Gaat door.

Diaconaal werk

Dit doet Kees. Qua omvang is het beperkt (weinig geld). Kees wil het blijven doen.

Huiskamervieringen

Dit wordt verzorgd door Lida en Hannie. Loopt goed, klein groepje. Is een andere groep dan van de seniorenbijeenkomsten.

Heuvelgesprekken (groot huisbezoek)

Roelie geeft aan dat ze er altijd hard aan moest trekken en dat de animo niet erg groot meer was. Djoeke geeft aan dat ze graag gastvrouw was en dat ze het een leuke activiteit vond die goed liep.

Kerkblad, weekbrieven en publiciteit

Het kerkblad en de weekbrieven worden goed ontvangen. Er is een vacature voor de redactie van het kerkblad. Blijven proberen (via [oproep](#))

Kerkenraad

Per september zijn er een aantal vacatures. Belangstellende worden uitgenodigd zich te melden.

Gezamenlijke activiteiten met plaatselijke kerken

Dit loopt in principe goed voor een aantal gezamenlijke diensten (zomerperiode, voor- en najaar en kerst).

Cultuurverschillen spelen soms een rol . Benadrukt wordt dat we ons moeten richten op de overeenkomsten en niet op de verschillen.

Financiën

Tot nu toe hebben we steeds een sluitende begroting gehad. Wellicht wordt dit komende jaren wat lastiger, omdat groepje kleiner wordt. Aangezien er echter ook nog een aardige reserve is, kunnen we voorlopig vooruit. Ria wil de komende tijd de financiële administratie blijven doen.

Organisten

Louis geeft aan dat het groepje (Piet, Henk en Louis) klein is en dat het soms lastig is om de puzzel te leggen, omdat er ook steeds meer aan de organisten wordt getrokken. Maar het lukt toch nog steeds om het rond te zetten. Ze willen doorgaan.

Ruud bedankt een ieder voor de inbreng. Het moge duidelijk zijn dat het scenario 'zelfstandig verder' een maximale inzet van alle leden vergt. Voorstel is om de komende tijd goed te blijven monitoren of we op dezelfde voet door kunnen gaan. Over ca. een jaar weer een dergelijke bijeenkomst. Hier wordt instemmend op gereageerd. Daarmee wordt de bijeenkomst beëindigd.

De volgende senioren bijeenkomsten:



Naast de afgesproken bijeenkomst op 18 april (over redelijkheid/onredelijkheid) hebben we een extra morgen gepland op dinsdag 7 maart. We laten ons vraag verrassen over die samenkomst .

Groeten : Tineke

Diaconie

Collecteopbrengsten voor de diaconie

24-12	261,15	kinderen in de knel
25-12	149,85	kinderen in de knel
08-01	33,90	plaatselijke diaconie
15-01	50,00	plaatselijke diaconie
22-01	45,00	project
05-02	40,00	plaatselijke diaconie
12-02	122,40	Betondorp bloeit

In de periode 15 december 2022 – 15 februari 2023 is € 110,00 aan giften ontvangen voor de diaconie/collecten.

Bestemming Collectes

Maart 2023

5 Kerk in Actie. Voorjaarszending

Palestina - Samen bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

12 Gezamenlijk dienst in De Rank

19 Heuveldienst (geen collecte voor de diaconie)

26 Project

April 2023

2 Betondorp Bloeit

Margrietha Reinders is buurtdominee in Amsterdam Betondorp.

Om het werk in Betondorp te kunnen continueren is een stichting opgericht met de naam **Stichting Betondorp Bloeit**. In deze naam ligt het verlangen om Betondorp figuurlijk te laten bloeien en belangrijker nog het verlangen dat mensen in Betondorp tot bloei, tot hun bestemming binnen Gods Koninkrijk mogen komen. De stichting wil bijdragen aan sociale ondersteuning voor de aller kwetsbaarsten in deze aandachtswijk en zo helpen om armoede en eenzaamheid te bestrijden en mensen zich weer gezien te laten voelen.

9 Plaatselijke diaconie

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze eigen plaatselijke diaconie en ons eigen pastoraat. Met de opbrengst wordt ondermeer hulp binnen de gemeente verleend, en worden de diaconale quota voldaan.

16 Heuveldienst (geen collecte voor de diaconie)

23 Stichting Naaste

Stichting 'Naaste' is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie voor de nazorg aan

ex-gedetineerden en hun gezinsleden.

30 Project

Kees de Ruiter

Bach-Cantatedienst op 29 januari, vluchtheuvelkerk te Zetten, uitgevoerd door het Bach Ensemble Arnhem

Centraal in deze dienst stond de Cantate BWV 93, ook wel bekend als "Wer nur den lieben Gott lässt walten". Deze koraalcantate werd gecomponeerd door Johann Sebastian Bach en is voor het eerst uitgevoerd op 8 september 1724 in Leipzig, Duitsland. De cantate wordt algemeen beschouwd als een van Bachs beste werken en wordt nog steeds uitgevoerd als onderdeel van de liturgische kalender van de Lutherse kerk.

De tekst van het Duitse lied werd geschreven door Georg Neumark (1621 – 1681). Hij schreef het lied op twintigjarige leeftijd tijdens het woeden van de dertigjarige oorlog als dank voor zijn redding na veel ontberingen en na overvallen te zijn. De inhoud van het lied vol godsvertrouwen is ook in latere tijd voor velen een bron van troost.



Onder leiding van Thea Endedijk – Griffioen toonden het koor, de solisten en de musici hun klasse door deze cantate op een voortreffelijke wijze te vertolken!

De muziek onderscheidde zich door eenvoudige, harmonieuze harmonieën en de heldere weergave van de koraalmelodie. Het openingsdeel betrof een koraalfantasia. Elke regel van het lied werd ingeleid met een polyfoon weefsel van stemmen, voorafgegaan en afgewisseld door een spel van instrumenten. In de eerste aria was de thematiek ook ontleend aan de koraalmelodie, in een dansante melodie in majeure. Het middendeel was een duet voor sopraan en alt. De koraalmelodie werd niet gezongen, maar gespeeld door violen en altviool. De tekst van het tweede recitatief legde een verbinding met het evangelie van de zondag waarvoor deze cantate is geschreven.

Evenals in Bachs tijd gebruikelijk was, klonk in deze dienst een deels gezongen liturgie. Ook de gekozen lezingen waren in Bachs tijd gebruikelijk.

De gespeelde orgelstukken waren bewerkingen van het koraal 'Wer nur den lieben Gott läßt walten'. De viering werd besloten met Bachs eigen orgelbewerking van het middendeel van de cantate.

Gezien in de vluchtheuvelkerk in Zetten op Zondag 29 januari 2023



Voorganger: ds. Pieter Endedijk

Organist: Henk Heins

Het Bach Ensemble Arnhem stond onder leiding van dirigent Thea Endedijk – Griffioen.

Jennifer van der Hart – sopraan

Mariska Wessel – alt

Guido Groenland – tenor

Hans Scholing – bas

Ingezonden door Lida:

Op een wandeling met Hans kwamen we te praten over liederen die iets speciaals voor je betekenen. Hans opperde, dat het misschien iets voor het kerkblad zo zijn. Daarom open ik hier een rubriek met verhalen over lijfliederen. Welk lied is bijzonder voor je en waarom? U kunt het mij schrijven of vertellen of anders trek ik wel iemand aan de jas. Ik druk het lied af en het verhaal. De aftrap doe ik met mijn lijflied:

**het leven is een krijgsbanier
vol goede en kwade dagen
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier
goedmoedig voorwaards dragen
het leven is geen vrede alhier
geen wapenstilstand vragen
het leven is de krijgsbanier
tot in Gods handen dragen**

Toen ik een jaar of vijf was, waren er bij mij in huis grote zorgen. En ik kreeg daar als kind het nodige van mee. Ik hoorde dit lied en het beeld sprak me heel erg aan. Een duidelijke opdracht ook. Mijn moeder legde me desgevraagd uit dat een banier een stok met een strakke vlag eraan was. En ik voelde dat ik een stok vasthad met een banier met vlekken. Later in mijn leven ervoer ik, dat er steeds grotere vlekken en scheuren in mijn banier kwamen. Totdat, na het grootste leed, er alleen nog wat vieze flarden aan de stok hingen. En ik wist: als ik bij God kom aan het eind, dat plant ik dat ding voor hem neer en als hij er geringschattend naar kijkt, zeg ik: dat is wat Je van mijn leven maakte.

Lida van de Voorde



Brief aan de Vluchtheuvelgemeente te Zetten van de Liturgiegroep Meespeelvieringen

Na ruim 35 jaar de meespeelvieringen, voorheen de mensenkind-dienst en kinderdienst, te hebben georganiseerd, hebben wij, als liturgiegroep meespeelviering unaniem besloten hiermee te stoppen. Dit wordt dan ook het laatste seizoen dat wij de meespeelvieringen op de 1^e zondagen van de maand verzorgen.

Met hart en ziel hebben wij, in door de jaren heen verschillende samenstellingen van de liturgiegroep, vormgegeven aan verhalen en rituelen. Wij deden dit in opdracht van de kerkenraad van de vluchtheuvelgemeente. Samen met hen hebben wij nieuwe tradities ontwikkeld zoals Gedenken en Overvliegen.

De vluchtheuvelgemeenschap gaf ruimte aan het opnieuw beleven van verhalen en symbolen met een eeuwenoude geschiedenis. Dit met elkaar, en jullie te hebben kunnen delen voelt rijk en heeft een inspiratie gegeven die nooit meer ophoudt.

Wij vertrouwen erop dat de essentie van deze vieringen doorgegeven is, en bewaard zal blijven, en waar dan ook vrucht zal dragen en nieuw zaad doet ontkiemen.

Nu is het tijd voor wat nieuws menen wij, voor onszelf én de vluchtheuvelgemeente.

Wij zeggen de vluchtheuvelgemeente hartelijk dank voor de ruimte die zij bood om bijna elke maand een nieuw avontuur met elkaar aan te gaan. Wat fijn dat er vrijwel elke keer een grote groep trouwe heuvelaars aanwezig is.

Ook dank aan diegenen die er niet eens zo van hielden en tóch kwamen.

Uit gemeenschapszin, en vanwege de verantwoordelijkheid die zij voelen voor de geloofsontwikkeling van onze mensenkinderen, de oude en de jonge, om wie wij als gemeente heen willen staan.

Tot de zomer blijven de meespeelvieringen zoals jullie gewend zijn, elke keer anders.

Op 4 juni vliegen onze jongeren over.

Dat is dan onze laatste meespeelviering.

En de eerstvolgende is op 5 februari, kom vooral als je kunt!

We wensen jullie nog heel veel spelplezier toe met oude en nieuwe verhalen

en komen elkaar op andere wegen vast weer tegen.

Een hartelijke en heuvelse groet van,

Marjo, Hannie en Teeja

Meespeelvieringen 5 maart en 2 april, Tamar en Palmpasen

In de vorige meespeelviering leerden we **Tamar** kennen, nou ja ... kennen, vooral haar vader, haar man en zijn zonen. Toch wordt ze met haar naam in Genesis genoemd. Dat is voor een vrouw uitzonderlijk in de bijbel. Met een aantal andere vrouwen is ze dus wel belangrijk.

Hoe zou het nu met Tamar gaan in de familie van Juda? Gaan we haar beter leren kennen?

Wat zou het leuk zijn als Merije haar weer wil spelen, en vader Wim, de vader van Tamar.

Jonge en oudere mensenkinderen zijn ook weer nodig om dit verhaal tot leven te brengen.

Ben je wel eens op een schaapscheerdersfeest geweest? Dat ga je in deze viering meemaken!

Je kunt het verhaal vast lezen in **Genesis 38 : 1 – 20a**

Op 2 april vieren we Palmpasen. Wat heeft Tamar daar nu mee te maken?

Steeds meer ontdekken we welke rol zij heeft. Een aartsmoeder van Jezus blijkt zij te zijn.

Hoe zit dat dan precies. Dat heeft met haar list bij het schaapscheerdersfeest te maken. Zij is de eerste vrouw die als voorouder van Jezus wordt genoemd in Mattheüs 1 : 3.

Zonder Tamar geen Messiaanse toekomst?

We zullen op deze Palmzondag een feestelijke ronde met onze Palm-pasenstokken maken en de ezel wordt ook weer opgetuigd. **Versier je eigen Palmpasenstok** als je wilt en neem deze mee op 2 april.

In het laatste seizoen waarin wij de meespeelvieringen organiseren maken we graag een document van hoe zo'n viering er uit kan zien en vorm krijgt. Hiervoor wordt op 2 april een filmopname gemaakt. Zo zullen we een archiefstuk samenstellen waardoor we ons kunnen herinneren welke ingrediënten van belang zijn voor een meespeelviering.

Met een op-naar-Pasen-groet!

Marjo, Hannie en Teeja



Van de Werkgroep VIS

Internationale Vrouwendag: *De stem van vrouwelijke mystici, een verfrissende boodschap voor deze tijd*

Woensdagavond 8 maart om 20.00 uur in het Zendingslokaal te Hemmen.

Op woensdag 8 maart is het *Internationale Vrouwendag*. Vanaf 1911 staat deze dag elk jaar in het teken van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. Deze Vrouwendag is begin twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. In Nederland werd deze dag voor het eerst gevierd in 1912.

De Werkgroep VIS heeft juist op deze belangrijke dag een activiteit georganiseerd waarbij vrouwen in de hoofdrol staan:

In de middeleeuwen werd de maatschappij beheerst door oorlogen, epidemieën en grote maatschappelijke veranderingen, vergelijkbaar met onze huidige tijd. In die tijd was er een grote toename van wat we nu mystieke geschriften noemen. Opvallend is dat dit religieuze landschap van mystici vooral werd bewoond door vrouwen: begijnen, vrouwen in kloosters, of vrouwen die zich verbonden hadden met een religieuze orde als de dominicanen en franciscanen. Zij brachten hun eigen unieke, vrouwelijke stem naar voren. Van vrouwen als bijvoorbeeld Mechthild van Maagdenburg, Margarete Poirete en Catharina van Siena kunnen we vandaag de dag nog hun geschriften lezen. Het zijn vrouwen met een boodschap die voor ons, op Internationale Vrouwendag en in deze tijd van opnieuw oorlogen, epidemieën en grote maatschappelijke veranderingen, nog steeds relevant is. Deze vrouwen bieden ons een verfrissende kijk op de mens, kerk, maatschappij en God.

UIT HET GELE BOEKJE

De stem van vrouwelijke mystici



Vrouwen met een boodschap;
Wat kunnen wij van hen leren?

Met: Marga Zwiggelaar

Plaats: Het Zendingslokaal, Hemmen
Datum: Woensdag 8 maart
Aanvang: 20.00 uur

www.gele-boekje.nl www.gele-boekje.nl www.gele-boekje.nl www.gele-boekje.nl

Informatie en organisatie: Regionale werkgroep VIS



Ook nieuwsgierig naar wat deze vrouwen ons te vertellen hebben? Marga Zwiggelaar, dominicanes in Nijmegen vertelt hun verhaal op een bevlogen manier en met humor. Zij doet bij het Titus Brandsma Instituut onderzoek naar vrouwenmystiek in de middeleeuwen.

Vrouwen én mannen: van harte uitgenodigd en neem gerust iemand mee, samen uit is gezelliger!!

U kunt zich opgeven via aanmeldengeleboekje@gmail.com of telefonisch bij ondergetekende: 06 – 14 53 92 50. Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Wegen met Zegen

Op zaterdag 4 maart 2023 wordt de zesde etappe van de pelgrimsroute gelopen: de etappe van Driel naar Elst (11,6 km). *U kunt zich aanmelden bij: justbennis@gmail.com. Details, tijdstip en startpunt, etc., volgen na opgave.*

Namens de Werkgroep VIS,

Trudy Bennis – de Jager, trudybennisdejager@gmail.com



Ingezonden mededeling



“Hef, bazuin, uw gouden stem.” Psalm 150

Wie wil ons komen versterken? Wie speelt met ons mee?

Speel jij trompet, bugel, trombone, hoorn, euphonium of tuba? Kom en speel met ons mee. Beginners en gevorderden zijn van harte welkom.

Wij zijn het in 2019 in Elst opgerichte “Posaunenchor”. Wij noemen ons na de traditie die in Duitsland al 1731 begint en jong en oud in de kerkgemeente muzikaal verbind. De “Posaunenchor” was een soort mobile orgel voor ieder weertype en goed inzetbaar bij kerkdiensten die buiten plaats vonden. Inmiddels zijn de koren niet meer weg te denken uit de EKD (Evangelische Kirche Deutschland).

Wij hebben al buiten voor de kerk en tijdens kerkdiensten gespeeld en zullen ook dit seizoen een paar keer van ons laten horen. Wij spelen met name de liederen die in de kerkdienst worden gezongen maar ook muziek van Bach tot moderne componisten (die speciaal voor Posaunenchöre muziek schrijven).

Momenteel oefenen wij zondags (om de week na de kerkdienst) van 11.45 uur tot 12.45 uur in de Ruimte te Elst.

Voor meer informatie neem contact op met Gerburg Frenzel-Iliohan
@: gerburgfrenzel@gmail.com of 06-27214807

Geknipt voor u een publicatie van:



Raad van Kerken in Nederland

een gemeenschap van 19 christelijke kerken en organisaties in Nederland



In de bundel *Koester de Toekomst!* verkennen de auteurs hoe religieuze-, spirituele – en levensbeschouwelijke gemeenschappen een bijdrage kunnen leveren aan het omgaan met de hedendaagse uitdagingen. Hoe eeuwenoude wijsheden, vervat in hun eigen religies en levensbeschouwingen, inspiratie kunnen bieden voor een herwaardering van de mens-aarde relatie. Het is immers inmiddels wel duidelijk dat wetenschappelijke kennis en nieuwe wetgeving alleen niet toereikend zijn om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen. Het is op dit punt dat religies en levensbeschouwingen een unieke, zingevende inbreng kunnen hebben.

Deze bundel is vrij te lezen (of te downloaden)

[Koester-de-Toekomst-ISBN-978-90-828323-2-7.pdf \(raadvankerken.nl\)](https://raadvankerken.nl/Koester-de-Toekomst-ISBN-978-90-828323-2-7.pdf)

Uit PKN Petrus over de 40-dagen tijd



Het thema van de kalender is dit jaar *'Uit liefde voor jou - ontvangen en delen'*. We staan stil bij Jezus' laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben.

In de vastentips bij elke week word je zowel uitgedaagd om heel concreet ergens van af te zien, als om bewust tijd en aandacht te schenken aan de mensen om je heen.

Er zijn exemplaren beschikbaar in de kerk en u kunt ook dit boekje ook inzien op: [Veertigdagentijd | Petrus - Protestantse Kerk](#)

Ingezonden Henny Stokx <hhstokx@gmail.com>

Norbert Lekkerkerker is de zoon van Irma Wassenaar (getrouwd met Gerhard)

Via de pastoraatsgroep bezoek ik hem.

Hij verzocht of dit gedicht geplaatst kon worden.

Hij komt niet in de kerk maar is wel gelovig.

*Nooit meer nacht
en nooit meer het verdriet.
Eeuwig bij de Vader,
die ons het leven biedt.*

*Nooit meer nacht
En nooit meer zonde en dood.
Eeuwig bij de Vader,
zijn liefde is zo groot.*

*Nooit meer nacht
En nooit meer zorg en pijn.
Eeuwig bij de Vader,
voor eeuwig, amen.*







Rooster Rank

Datum	Tijd	Voorganger	Plaats	Info
5-mrt	10.00u	Monique Maan	Arnhem	2e van 40-dagen
8-mrt	xx	xx		biddag
12-mrt	10.00 u	voorganger Vlucht-heuvel		3e/ , gez. dienst in De Rank
19-mrt	10.00 u	Yolanda Voorhaar	Ede.	4e vd 40-dagentijd
26-mrt	10.00 u	Johan Blok	Wageningen	5e vd 40-dagentijd
2-apr	10.00 u	Nico Sjoer	Wageningen	6e, Palmzondag
6-apr	19.30 u	Hanja		Witte donderdag, Maaltijd vd Heer
7-apr	19,30 u	lectoren		Goede Vrijdag
8-apr	21.00 u	lectoren		Stille zaterdag
9-apr	10.00 u	Hanja		Pasen
16-apr	10.00 u	Mar van der Vel-den	Ede	
23-apr	10.00 u	Hanja		
30-apr	10.00 u	Dick Kruyt	Arnhem	Wilhelmus

Rooster Hemmen

<u>Datum</u>	Bijzonderheden	Voorganger	Woonplaats
5-mrt		Ds. Flobbe	Naarden
8-mrt	Biddag	Dhr. Anne van Laar	Oosterbeek
12-mrt		Ds. Rijken	Veenendaal
19-mrt		Ds. Diepersloot	Wageningen
26-mrt		Ds. Koelewijn	Renkum
2-apr	Palmzondag	Ds. Deunk	Malden
6-apr	Witte Donderdag		
7-apr	Goede Vrijdag		
8-apr	Stille Zaterdag		
9-apr	Pasen		
16-apr		Ds. de Zwart	Arnhem
23-apr		Dhr. Anne van Laar	Oosterbeek
30-apr		Ds. Ella Kamper	Driel

Kopij

Kopij voor het maart april nummer 2023-3 moet uiterlijk 15 april binnen zijn.

Kopij te sturen naar redactie@vluchtheuvelgemeente.nl

VLUCHTHEUVELGEMEENTE ZETTEN

Consulent ds. J.M. (Martin) de Jong Tel: 06 49 840 712

Liturgie boekjes Cor Kiers

Weekbrief Ouderling van dienst

Vluchtheuvelblad Kopij: redactie@vluchtheuvelgemeente.nl

Redactie Atie Huygen, Vacature,(reserve Ruud Schotman)

Lay-out Ruud Schotman

Websitebeheer Bart Kruijt,

e-mail: webmaster@vluchtheuvelgemeente.nl

Website www.vluchtheuvelgemeente.nl

Kerkenraad Preses: Ruud Schotman

Scriba: Romke Postma

E-mail: scriba@vluchtheuvelgemeente.nl

Diaconie Kees de Ruiters tel: 0488 411849

Rekeningnummer Diaconie:

NL 24 RABO 0133 9090 93

Pastoraatsgroep Lida van de Voorde, Veldstraat 14,

6671 BX Zetten

Tel: 06 4453 9131, e-mail:

lida@lidavandevoorde.nl

Kerkrentmeester Wim van Rookhuijzen, tel: 06 40 568 230

Rekeningnummer Kerkvoogdij:

NL 62 INGB 0003 6063 34

