



2024 bloemenrooster Vluchtheuvelkerk



januari 7, 14, 21, 28

Fam. De Ruiter
ruijterc@freeler.nl

Rooster Vluchtheuvel

<i>Datum/ bijzonderheden</i>	<i>Voorgangr</i>	<i>Organist</i>	<i>Collecte di- aconie</i>	<i>Ouderling</i>
Januari				
7	Ds. Margrietha Reinders	<i>Vacature</i>	Betondorp Bloeit	Ries
14	Ds. Wya de Kam	Louis Tiemensma	Plaatselijke diaconie	Wim
21	<i>Gemeente bijeenkomst</i>	Louis Tiemensma	-----	Bart
28 HA	Mw. Joke Lalkens	Piet Nijenhuis	project	Ruud
Februari				
4	Dr. J. van Beelen	Louis Tiemensma	Plaatselijke diaconie	Romke
11 Gez. VH	Hanja van Essen	Piet Nijenhuis	Betondorp Bloeit	Bart
18 Doopdienst	Ds. Hanno Niemeijer	<i>Vacature</i>	KiA Binnenlands diacoonaat	Kees
25 HA	Margrietha Reinders	Louis Tiemensma	project	Bart

Om nooit meer te vergeten

Om nooit meer te vergeten
die ons zijn toevertrouwd.
Te vaak verkwanseld.
Te vaak vergeten.
Hoor ons gebed.

Om nooit meer te vergeten
die gedumpt zijn.
Te vaak verzwegen.
Te vaak verloren.
Hoor ons gebed.

Om nooit meer te vergeten
die op de vlucht zijn.
Te vaak weggewenst.
Te vaak doorgestuurd.
Hoor ons gebed.

Om nooit meer te vergeten
Die niet zichzelf zijn.
Te vaak verlaten.
Te vaak niet beluisterd.
Hoor ons gebed.

Wilfried Vanneste

Uit: **Het vrije lied 2023**

Het gaat om het gebaar

Op de eerst advent, zondag 3 december, dansten wij met Mariëlle van Beek.

Het lijkt een nieuwe traditie te worden, om op één van de adventszondagen al dansend onze weg te zoeken naar het licht.



Foto: Hans Hille Ris Lambers

Een flinke groep heuvelzangers met Louis op piano, begeleidde de dans met liederen als:

‘In the bleak midwinter’ en twee Taizé liederen:
‘Bij God ben ik geborgen’ en ‘Frieden’.

De titel van dit stukje verwijst naar de reactie van een bezoeker, vrij geciteerd:

“Al kun je de passen niet volgen, in het gebaar word je meegenomen, en daar gaat het om.”
Aan het eind van de viering zongen wij niet alleen het Amen, we dansten het ook.

We dansten en zongen ook:
One world, one mind, one love,
we will find, on common
ground, peace will be found,
for all on earth.



Foto: Lida van de Voorde

Amen

Teeja Lont

Van de Werkgroep VIS

De Werkgroep Vis is weer op volle sterkte! We zijn heel blij dat van alle aangesloten kerken in ons VIS-gebied nu weer een vertegenwoordiger aanwezig is. Namens De Rank in Zetten haakte Bea Voskamp afgelopen september aan. De Vluchtheuvelgemeente, ook in Zetten, wordt sinds kort vertegenwoordigd door Teunis Bunt. Welkom! Samen steken we de handen uit de mouwen om voor u een mooi programma vol **Verdieping**, **Inspiratie** en **Samenkomst** te maken.

Filmcafé II



We beginnen het nieuwe jaar met **Filmcafé II**. Vertoond wordt de aangrijpende film *La fille inconnue* (*Het onbekende meisje*), een film uit 2016 van Jean-Pierre en Luc Dardenne.

De jonge, sociaal betrokken huisarts Jenny Davin werkt al een uur over. Daarom doet ze niet open als ze de deurbel van haar praktijk hoort. Kort daarop wordt een jong meisje dood aangetroffen. Zij blijkt degene die aanbelde. Wanhopig probeert Jenny uit te zoeken wie ze was en hoe ze aan haar einde is gekomen. Maar hoe terecht is haar schuldgevoel?

Victor Bulthuis leidt de film in en verzorgt het nagesprek. Victor Bulthuis werkt als parochievicaris in de parochie H. Maria Magdalena (Betuwe). Daarnaast is hij publicist en poëzievertaler.

Vrijdagavond 26 januari om 20.00 uur in De Vloedschuur, Kerklaan 4a, Heteren.

Geloof in beweging



Uiting geven aan je gevoel en aan je geloof, via je lijf. Kan dat? Jazeker!

Susanne de Jong-Tennekes is theologe en opgeleid in dans en bewegingsexpressie. En ze gaat met ons dansen! Inspiratie daarbij is een prachtig beeld uit Psalm 1. Daarin wordt een gelukkig mens vergeleken met een boom, die wortelt waar water stroomt. Je hoeft geen voorgeschreven danspasjes te volgen omdat je vrij bent om helemaal te bewegen zoals jij wilt. En al dansend proberen we te putten uit

onze eigen, innerlijke bron en deze te laten stromen. Je hoeft je al helemaal geen zorgen te maken over hoe het er uit ziet: de beweging die je van binnenuit maakt, is de mooiste die er is.

Deze workshop is geschikt voor jong en oud, fit en minder fit. Dus aarzel niet, en doe mee!

Susanne de Jong-Tennekes maakt deel uit van 'de Zevende Hemel', een collectief van creatievelingen op het gebied van spiritualiteit en geloof. Ze is geestelijk verzorger in een zorginstelling in Utrecht en heeft daarnaast een praktijk in haptotherapie. Dansen brengt haar dichter bij zichzelf en dichter bij de bron van leven.

Woensdagavond 7 februari, 20.00-22.00 uur, Vluchtheuvelkerk, Bakkerstraat, Zetten.

Kruisweg wandeling



Op de tweede zaterdag in maart is er gelegenheid een Kruisweg te bidden, zoals het ooit de bedoeling was van Kruiswegen. De Kruisweg bidden is een meditatieve wijze om dichtbij de kruisweg van Jezus te komen en deze te verbinden met ons eigen leven. Onder leiding van Ds. Ella Kamper (PG Driel en Vloedschuurgemeente Heteren) gaan we de Bergharensse Kruisweg lopen, langs 14 staties die de Kruisweg van Jezus verbeelden vanaf zijn gevangenneming tot zijn graflegging. Bij elke statie is een korte lezing, een gebed, een lied en stilte. De veertien staties in Bergharen zijn

gemaakt door de kunstenaar Jac Maris (1900-1996), en staan in een grote cirkel op de Kapelberg rond een kapel die aan Maria is gewijd.

Zaterdag 9 maart, 14.00-17.00 uur. We verzamelen bij de kapel op de Kapelberg, Molenweg 55, Bergharen.

Een nieuw seizoen...

Tenslotte een vraag aan u, als belangstellende bezoeker van onze VIS activiteiten. Het jaar is dan wel net begonnen, maar het VIS-seizoen is al aan zijn tweede helft bezig. Ondertussen zijn we alweer druk bezig om een programma voor het volgende seizoen samen te stellen. Heeft u een tip of een idee? Iets wat u graag zou doen, of waar u meer over zou willen horen of zien? Wij horen het heel graag van u! U kunt uw ideeën kwijt bij de vertegenwoordiger van de werkgroep in uw eigen kerk.

U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, via aanmeldengeleboekje@gmail.com, of bij één van de werkgroepleden. Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Namens de Werkgroep VIS,

Teunis Bunt



Verslag kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad heeft de afgelopen periode vergaderd op 26 oktober, 11 december en 20 december.

Voor de vergadering op 26 oktober zijn enkele gemeente leden uitgenodigd, nl. Kees de Rooter, Lida van de Voorde en Mieke van den Brandhof. De gemeenteleden zijn uitgenodigd om mee te denken over de gewenste situatie in de toekomst en ter voorbereiding op het overleg met de gemeente op 21 januari. Er is geen vaste agenda, het is meer een brainstorm. De kerkenraad is (te) klein, waardoor veel werk bij een klein aantal mensen terecht komt. Het is daarom belangrijk om anderen te betrekken bij de taken die gedaan moeten worden, zoals het zijn van ouderling van dienst. Fijn dat een aantal gemeenteleden de komende tijd af en toe vrijblijvend aan wil schuiven bij KR-vergaderingen, in ieder geval ter voorbereiding op het overleg met de gemeente op 21 januari.

Op 11 december heeft de kerkenraad in kleine samenstelling (Bart Kruijt, Ries Euser en Romke Postma) vergaderd, waarbij de vaste agendapunten zijn besproken. Dit betreft vooral de lopende zaken, zoals het evalueren van diensten en andere bijzonderheden in de afgelopen periode en de voorbereiding van de diensten in de

komende periode. De komende tijd staan onder andere de heuveldienst met Marianne Thieme en de diensten met kerst (kerstavond en kerstochtend met doop van Emmelie van der Hulst) op het programma. Ook zijn het preekrooster voor 2024, de begroting voor 2024 (zowel voor de kerk als voor diakonie) besproken en vastgesteld.

Tot slot hebben we intern de taken verdeeld: Ries Euser wordt preses, Bart Kruijt voorzitter van de diakonie en Romke Postma blijft voorlopig scriba. Lida van de Voorde zal de komende tijd als vaste adviseur aanschuiven bij de KR-vergaderingen.

Op 20 december hebben we weer met de uitgebreide kerkenraad (met Kees de Ruiten en Lida van de Voorde; Mieke van den Brandhof was verhinderd) vergaderd, waarbij tevens onze consulent Martin de Jong is aangeschoven. We hebben met name het overleg met de gemeente op 21 januari voorbereid. Een jaar geleden hebben we uit drie scenario's gekozen voor het scenario waarbij we zelfstandig verder gaan, en zullen op 21 januari met de gemeente evalueren hoe dat het afgelopen jaar is gegaan, of we daar het komend jaar mee verder kunnen gaan en zo ja, of er aanpassingen nodig zijn.

Namens de kerkenraad, Romke Postma

Diaconie

Collecteopbrengsten voor de diaconie

22-10	34,00	plaatselijke diaconie
29-10	22,70	project
05-11	90,00	KiA Colombia
12-11	67,30	Betondorp Bloeit
26-11	33,70	project
10-12	35,00	pastoraat

In de periode 15 oktober 2023 – 15 december 2023 zijn geen giften ontvangen voor de diaconie/collecten.

Aan Maladah Gambia is op 28 november 2023 overgemaakt € 400,00.

Aan Betondorp Bloeit is op 28 november 2023 overgemaakt € 575,00.

Kees de Ruiter

Toelichting collecten voor de diaconie in januari en februari 2024

Januari 2024

7 Betondorp Bloeit

Margrietha Reinders is buurtdominee in Amsterdam Betondorp.

Om het werk in Betondorp te kunnen continueren is een stichting opgericht met de naam **Stichting Betondorp Bloeit**. In deze naam ligt het verlangen om Betondorp figuurlijk te laten bloeien en belangrijker nog het verlangen dat mensen in Betondorp tot bloei, tot hun bestemming binnen Gods Koninkrijk mogen komen. De stichting wil bijdragen aan sociale ondersteuning voor de aller kwetsbaarsten in deze aandachtswijk en zo helpen om armoede en eenzaamheid te bestrijden en mensen zich weer gezien te laten voelen.

14 Plaatselijke diaconie

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze eigen plaatselijke diaconie en ons eigen pastoraat. Met de opbrengst wordt ondermeer hulp binnen de gemeente verleend, en worden de diaconale quota voldaan.

21 Heuveldienst (geen collecte voor de diaconie)

28 Project

Februari 2024

4 Plaatselijke diaconie

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze eigen plaatselijke diaconie en ons eigen pastoraat. Met de opbrengst wordt ondermeer hulp binnen de gemeente verleend, en worden de diaconale quota voldaan.

11 Betondorp Bloeit

Margrietha Reinders is buurtdominee in Amsterdam Betondorp.

Om het werk in Betondorp te kunnen continueren is een stichting opgericht met de naam **Stichting Betondorp Bloeit**. In deze naam ligt het verlangen om Betondorp figuurlijk te laten bloeien en belangrijker nog het verlangen dat mensen in Betondorp tot bloei, tot hun bestemming binnen Gods Koninkrijk mogen komen. De stichting wil bijdragen aan sociale ondersteuning voor de aller kwetsbaarsten in deze aandachtswijk en zo helpen om armoede en eenzaamheid te bestrijden en mensen zich weer gezien te laten voelen.

18 Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat. Omzien naar gevangenen.

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex)- gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

25 Project

December 2023

3 Kerstgroet

Via deze collecte dekken wij (een gedeelte van) de kosten voor het brengen van een kerstgroet aan betrokkenen bij de Vluchtheuvel en anderen.

10 Pastoraat

Pastoraat wordt ook wel de core business van de kerk genoemd. Het krijgt vorm in de plaatselijke gemeenten. De kern van pastoraat is er te kunnen zijn voor mensen. Nu steeds minder mensen deel uitmaken van een kerkelijke gemeente, zoeken we naar nieuwe vormen van pastoraat bijvoorbeeld buiten het kerkgebouw en doelgroepgericht.

17 Heuveldienst (geen collecte voor de diaconie)

24/25 In actie voor kinderen in de knel

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling... Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop van 2023 maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt.

31 Project

Samenwerkingsovereenkomst “Veilige gemeenten” Ring Elst

Op 4 oktober j.l. hebben wij als Vluchtheuvelgemeente Zetten een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Protestantse gemeenten Angeren, Bemmelen, Driel, Elst, Gendt-Doornenburg, Herveld en Slijk- Ewijk, Huissen, Hervormde gemeente Hemmen, Vloedschuurgemeente Heteren, De Rank Zetten en De 4 -plek (Lent, Nijmegen-Noord, Oosterhout, Ressen-Doornik) betreffende de Veilige Kerk. Ondanks het feit dat er nog geen kerkordelijke verplichting bestaat tot het hebben van een vertrouwenspersoon, hebben bovengenoemde gemeenten al actie ondernomen door het vormen van een team van vertrouwenspersonen. Dit team bestaat op dit moment uit 7 personen die door hun plaatselijke gemeente zijn benoemd en aangesteld. Het hele team wordt geschoold, dus kunnen we ervan uitgaan dat we hierdoor ook binnen onze gemeente indien nodig gebruik kunnen maken van hun expertise. Vanuit onze gemeente is Lida v.d. Voorde onze contactpersoon en zij onderhoudt indien gewenst het contact met het team vertrouwenspersonen. Concreet betekent dit dus dat als gemeenteleden te maken hebben (gehad) met (seksueel)misbruik of grensoverschrijdend gedrag binnen onze gemeente, zij hiervan melding kunnen doen bij de kerkenraad in de persoon van Lida v.d. Voorde. Vervolgens kan indien gewenst en in goed overleg het Vertrouwensteam worden ingeschakeld die dan op verantwoorde en professionele wijze met deze melding aan de slag gaat. Uiteraard hopen wij hier niet mee te maken krijgen maar mocht dat wel het geval zijn, is dit in ieder geval op papier goed geregeld. Mochten er vragen zijn of meer informatie ontvangen dan hoor ik dat graag.

Namens de kerkenraad

Ries Euser

Seniorenmorgen

Tijdens de seniorenmorgens kijken we met elkaar naar een uitzending van de Verwondering met Annemiek Schrijver. De laatste keer naar die met **Awraham Shalom Soetendorp (16-02-1943)**.

Awraham is dit jaar tachtig jaar geworden en ter gelegenheid daarvan verscheen zijn boek "Levenslessen van een rabbijn". Hij beschrijft daarin vele gebeurtenissen uit zijn bewogen leven. Het boek werd verkozen tot Best Theologisch Boek van 2023.



Een gebeurtenis:

Awraham werd in Amsterdam geboren waar zijn vader rabbijn was.

In mei 1943 was er een razzia in de wijk. De voordeur werd opengebroken door een SS-officier. De man kwam binnen, keek in de wieg en zei tegen de drie maanden oude baby: 'Schade dass du ein Jude bist.' Vervolgens zei hij: 'Jullie zijn

te vies, ga je wassen, we komen morgen terug.' Hij wist dat ze dan zouden ontsnappen.

Awraham werd vanuit Amsterdam naar Velp gesmokkeld. Hij overleefde de oorlog dankzij een rooms-katholiek echtpaar, Bertus en Ria van der Kemp, dat hem de schuilnaam Bobbie gaf. Zijn pleegvader kwam om door een granaatinslag waarbij hij Awraham wilde beschermen.

De vader van Awraham zei later tegen zijn zoon dat hij nooit moest vergeten dat een SS'er zijn leven had gered.

Na het kijken kwamen de verhalen. Een aantal senioren hebben de oorlog bewust meegemaakt en vertelden over onderduikers in huis, arrestaties, verzetsactiviteiten, ontstane vriendschappen en verblijf onder de Jappen. Heel boeiend.

We waren met vijftien senioren. De volgende keer is op dinsdagmorgen 16 januari 2024.

Kees de Ruiter

Van gemeentepredikant naar projectleider

Zondag 12 november 2023 heeft Martin de Jong afscheid genomen van de Protestantse gemeente Doorwerth (Ontmoetingskerk) als gemeentepredikant. Hij is daar ruim 12 jaar predikant geweest en daarvoor was hij predikant van onze Vluchtheuvelgemeente.

Hij blijft wel aan de Ontmoetingskerk verbonden, maar in een geheel andere functie. Hij gaat voor één dag in de week aan de slag als projectleider van het Huis van Ontmoeting.

Het is een nieuwe uitdaging voor hem en weer een kans op verdieping van de relaties met de mensen en de organisaties in Doorwerth en omgeving.

Kerkelijke organisaties zitten in een vitale fase. De kerkenraad schrijft daarover:

“Als we blijven doen wat we deden krijgen we wat we kregen. Oftewel, zonder een ingrijpende verandering houden we een sterfhuiskonstructie in stand: teruglopend aantal leden en onvoldoende nieuwe aanwas. Over twintig jaar zouden we nog geld op de bank hebben, maar geen leden meer”.

Kortom de kerk ombouwen naar een ontmoetingsplek voor velen.

Martin blijft gemeentepredikant in Rotterdam Zuid, de wijkgemeente Credo.

Daar is hij over het algemeen van maandag tot woensdag

De afscheiddienst is druk bezocht. Hij is toegesproken door zijn kerkenraad en anderen. Het is het wel een afscheid, maar geen definitief. De dienst werd besloten met het vieren van het avondmaal.

In zijn dankwoord sprak Martin zijn waardering uit voor de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de wijkgemeente Credo uit Rotterdam en de Vluchtheuvelgemeente uit Zetten. Deze twee gemeenten, samen met de gemeente Doorwerth, hebben hem als predikant gevormd tot wie hij nu is en geven hem vertrouwen om in de nieuwe functie van projectleider te gaan werken.

Vrijdag 8 december 2023 stond in De Gelderlander, editie Arnhem, een interview met Martin. De kop van het artikel luidt: “Het gaat mij om het kunnen delen van wat zinvol voor je is”. Hij legt uit wat de bedoeling van zijn functie is en welke werkwijze hij gaat hanteren. We moeten accepteren dat veel mensen niet meer het klassieke godsbeeld aanhangen, dat van de God die op een troon op een wolk zit en aan alle touwtjes trekt. Er zijn ook vele andere bruikbare godsbeelden en wijzen waarop mensen met elkaar zijn verbonden.

Martin blijft wel consulent van de Vluchtheuvelgemeente.

Hannie en Kees de Ruiter-Pors

Martin de Jong is niet doorsnee

De predikant is een heuse bruggenbouwer.

► P5



VRIJDAGINTERVIEW MARTIN DE JONG

'Het gaat mij om het kunnen delen van wat zinvol voor je is'

Martin de Jong leidt sinds vorige week in Doorwerth het Huis van Ontmoeting, als bruggebouwer tussen kerk en de maatschappij. „We hebben lang de blik naar binnen gericht. Hiermee treed je naar buiten.”

Kees Jansen
Doorwerth

Martin de Jong is geen doomsnee predikant. Hij studeerde zowel economie als theologie, werkte in de jaren 80 als opbouwwerker in Amsterdam en bedacht later hoe je jongeren het beste aan de kerk kon verbinden.

Waarom bent u vorig jaar ook in Rotterdam begonnen als predikant?
„Mijn vrouw werkt fulltime en kreeg een baan in Rotterdam. We hebben een huis in Arnhem en sinds die tijd ook een appartement in Rotterdam. Ik had de keuze om daar als staerit te zijn of om iets te bedenken. Toen ik was benoemd door de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid ben ik iets minder gaan werken in Door-

werth. Ik vind het heel erg leuk in Rotterdam omdat Zuid superdivers is, heel anders dan het relatief witte en oudere Doorwerth. En in de stad zit heel veel energie. Alles gaat daar in een nootempo, dat maakt het heel dynamisch.”

Meet het Huis van Ontmoeting in Doorwerth mensen op zondag weer in de kerkbanken krijgen?

„Het gaat mij om de ontmoeting tussen mensen, inspiratie bieden en het kunnen delen van wat zinvol voor je is. Het maakt niet zoveel uit of dat op zondag is een viering is, op een dinsdagochtend in een meditatievoeding of een gesprek op woensdag. Het is wel belangrijk om op vrij momenten bezinningsruimte te hebben. Om jezelf even stil te zetten en te ervaren waar je mee bezig bent en wat je nodig hebt.”

“We zijn er voor mensen met een hapering, zoals ik het noem, maar ook voor andere religies”

— Martin de Jong

Wie ziet dat er dan uit in de praktijk?
„Ik ben net begonnen, dus het zijn nu nog maar ideeën die ik met anderen wil bespreken. Maar het idee van het Huis van Ontmoeting komt voort uit de Zomerweek die we aan het einde van augustus houden. We bieden dan lezingen, workshops, samen eten en ook vieringen aan. Activiteiten waar mensen naar toe kunnen komen, anderen ontmoeten en hun inspiratiebronnen kunnen delen. Het kerkbestuur heeft mij gevraagd die week verder uit te bouwen. De gedachte daarachter is dat als je niets doet, je de kerk over tien jaar kunt sluiten. We hebben lang de blik naar binnen gericht, hiermee treed je naar buiten. En de kerkelijke identiteit staat daarbij niet op de voorgrond.”

Voer activiteiten en anderen ontmoeten kunnen mensen toch ook in het dorpsbus terrein?

„Natuurlijk, maar daar staan het recreatieve meer op de voorgrond. Wij willen vooral een veilige plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We zijn er voor mensen met een hapering, zoals ik het noem, maar ook voor andere religies. Of dat nou islam, boeddhisme, hindoeïsme of iets anders is. De ervaring is dat mensen ontmoetende zijn in de verschillen. En we moeten ook accepteren dat veel mensen niet meer het klassieke godsbeeld aanhangen, dat van de God die op een troon op een wolk zit en aan alle twaalfen reikt. Er zijn ook andere bruikbare godsbeelden, zoals dat je in een onzichtbaar web aan anderen bent verbonden en waarbij de daden van bloed worden voorzien door een kleppend hart.”

Wat bedoelt u met mensen met haperingen?

„Ruim vijf jaar geleden zijn we als kerk gaan onderzoeken wat de noden vanuit de samenleving waren, om stappen voor de toekomst te kunnen zetten. We ben toen gaan praten met verschillende mensen, ook met de afdeling welzijn van de gemeente Ierland. Uit de gesprekken bleek dat er steeds meer mensen met beginnende demensie kwamen die nog zelfstandig woonden. En wij hebben een mooi gebouw, dat geschikt is voor activiteiten. Daar is het Oudehuis Doorwerth uit voortgekomen.”

„We bieden met acht vrijwilligers vier dagen per week workshops, tai chi, kunstzinnige activiteiten, wandelen, yoga en samen eten aan. Zo ontmoeten we de mensen zelf, maar bieden ook maatregelen de mogelijkheid even op adem te komen. Ik eldit niet uit dat we dat in het Huis van Ontmoeting ook voor andere doelgroepen gaan doen, bijvoorbeeld voor mensen met psychische problemen.”



◀ Martin de Jong
FOTOWERK BILJINGHOUT

PASPOORT

■ Martin de Jong (1962) is geboren en getogen in De Bilt. Hij is getrouwd en woont in Arnhem (Hoogkamp) en in Rotterdam.

■ De Jong begon in 2011 als predikant bij de Protestantse Gemeente Doorwerth Hievaadpoort. Vorig jaar schreefde hij het aantal uren terug van 28 naar 20 per week en begon ook als predikant in Rotterdam-Zuid. Eind november stapte hij als predikant in Doorwerth en werkt nu een dag in de week als projectleider Huis van Ontmoeting.

■ De Ontmoetingsplek in Doorwerth wordt gebruikt door de Protestantse Gemeente, het Oudehuis Doorwerth, katholieke gemeenschap De Schakel en de Voedselbank.

Barbara de Beaufort wint liedwedstrijd ‘Het Vrije Lied 2023’

Dit bericht las ik op de site van de remonstranten:

Afgelopen zaterdag (23 oktober) was de ontknoping van de liedwedstrijd Het Vrije Lied 2023 in de Geertekerk in Utrecht. De jury koos als winnaar Barbara de Beaufort, met de tekst ‘Lied bij de Voorbede’. Hieronder staat de tekst afgedrukt.

Wat een verrassing om in het vorige kerkblad van november/december op een eerste pagina het lied afgedrukt te zien waarmee ‘onze’ Barbara de prijs won bij de liedwedstrijd

Het Vrije Lied 2023, georganiseerd door de Remonstranten.

Ik zag Hans die ons elke keer van poëzie voorziet en zei: hier ga je bij de mededelingen vast wel even kond van doen. Welnee zei Hans, dat ziet iedereen nu toch wel vanzelf.

Zit vast in die familie, zo’n bescheidenheid, ook bij grootse gebeurtenissen,

of misschien wel in de genen van ons allemaal.

Toch sta ik hier graag even stil bij dit prachtige lied van Barbara. Het is inmiddels door de Huizinger componist op een zingbare melodie gezet en Barbara vindt het een mooie gedachte als dit in de heuvel zal klinken. Die gelegenheid zal zeker komen!

Dankjewel Barbara!

Teeja Lont

MUSICAL

Beste lezers Enige tijd geleden heb ik jullie verteld dat ik graag een musical zou willen organiseren met mensen uit Zetten en omgeving. Dat vind ik nog steeds een goed idee.

Het plan is om met een aantal mensen een stuurgroep te vormen om de praktische zaken voor te bereiden en te bespreken. Daarna kunnen we aan de slag met een zanggroep die de liederen gaat repeteren en zingen: het koor. En een toneelgroep die het stuk gaat oefenen en spelen. Hier zijn soms ook solisten voor nodig. En langzamerhand gaat dit dan samenkomen. Ook zijn er muzikanten nodig, een dirigent en mensen voor het decor en kleding. En dan is het tijd voor de uitvoering! Het leuke aan deze werkvorm is dat er heel veel mensen aan kunnen meewerken.

De musicals die zich hier goed voor lenen, zijn te vinden op deze site:

<https://www.gerardengerardmusicals.nl/>

Zelf heb ik meegedaan aan de musical "Paulus", als zanger en toneelspeler en aan de musical "Ruth", als regisseur. We hebben toen een jaar lang tweewekelijks gerepeteerd en die tijd was echt wel nodig. Omdat er in Zetten nu wordt gewerkt aan een dorpsopera, wil ik de plannen even uitstellen. En dat komt eigenlijk wel goed uit, want in het voorjaar komt er een nieuwe musical uit:

Sara: nieuwe musical! In 'Sara' volgen we chronologisch het leven van deze bijzondere vrouw en echtgenote van Abraham. Sara ontwikkelt zich van een onzeker meisje tot een zelfbewuste vrouw die eigenzinnige keuzes durft te maken. We kijken door haar ogen natuurlijk ook naar Abraham die daardoor in een ander perspectief komt te staan. Een verhaal over moeilijke keuzes, geloof en ongelooft, loslaten en vertrouwen.

Leverbaar: voorjaar 2024

De musicalplannen blijven nog even in de kast, maar als er al mensen zijn die zich al op willen geven of mensen die vragen hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag.

Annemarie Sorensen

0636106176

annemariesor@gmail.com

Rooster Rank

Datum	Voorganger	Plaats	Info
07 Jan	Yolanda Voorhaar	Ede	
14 Jan	Simon de Kam	Maurik	
21 Jan	Hanja van Essen		Maaltijd vd Heer
28 Jan	Margreet de Bree	Westervoort	Bijbelzondag
04 Feb	Arjen Hiemstra	Arnhem	
11 Feb	Hanja van Essen		Gez. dienst in de Vluotheuvel
18 Feb	Mar van der Velden	Ede	1e 40-dagentijd,
25 Feb	Wya de Kam-Diepeveen	Maurik	2e 40-dagentijd

Rooster Hemmen

Datum 2023	Bijzonderheden	Voorganger	Woonplaats
07/Jan		Ds.J .Groenewold-	Dieren
14/Jan		Ds. N.van Tellingen	Rhene
21/Jan		Ds.S.de Kam	Maurik
28/Jan		Peter de Koning(proponent)	Heteren
04/Feb		Ds.D.Schinkelshoek	Veenendaal
11/Feb		Ds.T.de Zwart	Arnhem
18/Feb		Ds.W.Koelewijn	Renkum
25/Feb		Ds.C.Flobbe	Naarden

Kopij

Kopij voor het maart april nummer 2024-2 moet uiterlijk 15 februari binnen zijn.

Kopij te sturen naar redactie@vluchtheuvelgemeente.nl

VLUCHTHEUVELGEMEENTE ZETTEN

Consulent ds. J.M. (Martin) de Jong Tel: 06 49 840 712

Liturgie boekjes Cor Kiers

Weekbrief Ouderling van dienst

Vluchtheuvelblad Kopij: redactie@vluchtheuvelgemeente.nl

Redactie Roelie Molenaar (reserve Ruud Schotman)

Websitebeheer Bart Kruijt,

e-mail: webmaster@vluchtheuvelgemeente.nl

Website www.vluchtheuvelgemeente.nl

Kerkenraad Preses: Ries Euser

Scriba: Romke Postma

E-mail: scriba@vluchtheuvelgemeente.nl

Diaconie Kees de Ruiten tel: 0488 411849

Rekeningnummer Diaconie:

NL 24 RABO 0133 9090 93

Pastoraatsgroep Lida van de Voorde, Veldstraat 14,

6671 BX Zetten

Tel: 06 4453 9131, e-mail:

lida@lidavandevoorde.nl

Kerkrentmeester Wim van Rookhuijzen, tel: 06 40 568 230

Rekeningnummer Kerkvoogdij:

NL 62 INGB 0003 6063 34

