



KERKDIENSTEN VLUCHTHEUVEL

2 mei	10.00 uur	Meespeelviering
9 mei	10.00 uur	ds. Margietha Reinders
16 mei	10.00 uur	ds. Johannes Diepersloot
23 mei <i>Pinksteren met diverse kerken de Rank</i>	10.00 uur	
30 mei	Geen dienst	
6 juni	10.00 uur	Meespeelviering
13 juni	10.00 uur	ds. Jan-Martin Berghuis
20 juni	10.00 uur	ds. Ingrid Lodewijk
27 juni <i>Heilig Avondmaal</i>	10.00 uur	Renske van Berkel

Datum	Organist	Collecte
2 mei	Louis Tiemensma	Plaatselijke diaconie
9 mei	Henk Heins	Exodus
16 mei	Louis Tiemensma	Stoelenproject De Duif
23 mei		
6 juni	Louis Tiemensma	Plaatselijke diaconie
13 juni	Piet Nijenhuis	Kerkvoogdij
20 juni	Henk Heins	Kerk in Aktie - Griekenland
27 juni	Louis Tiemensma	Scholenproject Gambia

Geven om jou

De dagen, de nachten, het is net als
 treinreizen
 ik voelde cadans, de dreun, soms
 monotoon,
 Het landschap verandert maar
 blijft ook gewoon
 een schuivend decor als de klok en
 de wijzer.

Het geeft me houvast en een drive
 om te leven
 die herhaling, dat ritme, jouw
 warmte, jouw blik,
 het vult mijn behoefte, het geeft
 me een kik
 en maakt dat ik steeds om jou weer kan geven.

Frits

VAN DE REDACTIE

De kerkdiensten in 2021 zijn inmiddels weer opgang gekomen voor maximaal 30 personen , verder worden ook nog video's gemaakt. De kerkenraad verzorgt bovendien wekelijks een nieuwsbrief, dit valt in goede aarde. De invulling van het dienstrooster is nog steeds lastig. Mede hierdoor is de kerkenraad gestart met lekdiensten door kerkenraadsleden of kerkleden in te passen. Dit gebeurt de eerste keer op 25 april door Frits Sipman.

Op 10 april was de huwelijksdienst van Merije van Rookhuijzen en Rohan van der Hulst, het was een feestelijke dienst, een verslag in dit nummer van Willemien. Ook is de dienst nog terug te zien (via Wim van Rookhuijzen). De uitnodiging voor een virtueel heuvelbezoek heeft 5 aanmeldingen opgeleverd, het wachten is op nog enkele deelnemers.

Kees de Ruiter geeft een inkijkje in de nieuwe Psalmberijming DNP die dit voorjaar is verschenen!

Na al enkele keren te zijn uitgesteld is het 150 jaar jubileum verschoven naar 31 oktober 2021. We hopen dat de corona maatregelen dan definitief versoepeld zijn (en iedereen een vaccinatie heeft gekregen).

De VIS activiteiten (vorming & toerusting) zullen ook in mei en juni, mogelijk in aangepaste vorm, doorgang vinden met o.a. een kerkbezoek in Ressen waar Dolf en Sara gastheer/vrouw zullen zijn.

De volgende meespeelviering staat gepland op 2 mei en daarna overvliegen op 6 juni 2021.

Hartelijke groet,

de redactie

MEDEDELINGEN

BLOEMEN

In mei en juni worden de bloemen verzorgd door Lida van de Voorde, Wilma Peters van Ton en Roelie Molenaar.

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergaderde op 8 en 23 maart via zoom en zal op 26 april weer bijeenkomen.

Kerkdiensten:

In deze vergaderingen zijn vooral de lopende zaken met de kerkdiensten besproken, in het bijzonder over Pasen. Overleg over een gezamenlijke Pinksterviering met de Rank, Hemmen en Baptisten moet nog plaats vinden.

Rooster 2022:

Leny stelt weer een diensten rooster samen voor het jaar 2022. Als regel zal de derde zondag van de maand vrij gehouden worden voor lezingen of lekendiensten.

Jubileum 150 jaar:

De commissie bestaat nu uit Wim, Teeja, Frits en Cor. De datum wordt vanwege de huidige beperkingen verschoven naar 31 oktober.

Toekomstige samenwerkingen:

In de driehoek de Rank, Hemmen en de Vluchtheuvel wordt gesproken over mogelijke samenwerking. Ook buiten deze driehoek zal oriënterend gesproken worden.

Terug naar "normaal":

We hopen verder dat we weer gewone kerkdiensten kunnen houden. Voorlopig zullen we nog video opnames maken en die via de VH site beschikbaar maken.

De Kerkenraad

PASEN 2021

Nadat in 2020 de paascyclus in onze vluchtheuvelgemeente ruw verstoord werd door de coronacrisis, hoopten we het hele verdere jaar dat we in 2021 het Paasfeest weer als vanouds in de kerk zouden kunnen vieren. IJdele hoop leek het even, het was van allebei wat dit jaar, want eind februari werd er nog steeds via opgenomen video's thuis gekerkt op de vluchtheuvelsite.

Vanuit de kerkenraad is toen, in samenwerking met predikant Jan Martin Berghuis, begonnen met de praktische en inhoudelijke voorbereiding van de paasweek.

Er waren eerst enkele verschuivingen in de samenstelling van de werkgroep, maar uiteindelijk lag er dankzij Jan Martin een mooi thema, de Kruiswegstatie. ('zie de mens' van Sjef Hutschemakers).

Hij werd tijdens de voorbereiding van de Paascyclus geraakt door de wijze waarop Jezus op de letterlijke weg naar het kruis, mensen ontmoette – letterlijk hoe Jezus hun pad kruiste.

Hoe reageert Jezus op hen? En andersom hoe reageren mensen op Jezus?

Zo ontstond de titel van de Paascyclus in de Vluchtheuvel: 'Jezus doorkruist ons leven'.

Het bij elkaar brengen van tekst, muziek en beeld voor de uiteindelijke powerpointvideo had nogal wat voeten in aarde, omdat er veel pagina's moesten worden gemaakt voor de verschillende meditatie en muziekstukken. Uiteindelijk is dat toch allemaal gelukt en konden de heuvelaars thuis de opnames van Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag bekijken en beluisteren.

Henk Heins heeft, samen met zangeres Chantal een grote rol gespeeld in de muzikale invulling van de paascyclus van dit jaar.

Ik wil hem en Chantal namens de kerkenraad alsnog een groot compliment geven voor hun performance.

Paasochtend werd een ander verhaal, een blij verhaal, want de kerk ging weer open, de klok ging weer luiden en dus konden 30 heuvelaars toch nog even de sfeer van Pasen proeven in de ochtendviering met voorganger ds. Jan Martin Berghuis, Henk Heins als organist en een viertal zangers van de cantorij.

Jezus doorkruist ons leven ook in coronatijd, of misschien moet ik zeggen juist in coronatijd, want in een lijdende samenleving is de ontmoeting met hem met Pasen extra betekenisvol.



Frits Sipman

KERKELIJK HUWELIJK MERIJE VAN ROOKHUIJZEN EN ROHAN VAN DER HULST

Beste Vluchtheuvelaren.

Zaterdagmiddag 10 april was het dan zover; Merije van Rookhuijzen en Rohan van der Hulst gaven elkaar het jawoord. En in de Vluchtheuvelkerk werd hun huwelijk bevestigd door Martin de Jong.

Wat een feest was dat! Vrijdagmiddag werden kerk en "oprijlaan" versierd door Moeder Anja, zus Annelies en broer Janric.

Het zag er prachtig uit, tulelinten aan de bomen en geprepareerde bloemen aan de stoelen in de kerk.

Zaterdagochtend werd de livestream geïnstalleerd en om één uur installeerden zich het strijkkwartet, leden van de cantorij en Samir die een lied zou zingen. En, last but not least, "onze" Henk achter het orgel.

En, niet te vergeten, de gasten natuurlijk.

Iets later dan afgesproken, gingen de deuren open. Daar kwam een bruidegom in prachtig pak (als ik 40 jaar jonger zou zijn geweest.....) en vervolgens "schreed", aan de arm van een trotse vader, de bruid binnen.

Schitterend gekleed in een prachtige lange witte jurk, met klassieke lange sleep geflankeerd door twee bruidsmeisjes. De dochtertjes van Annelies en Jeroen.

Dat onder de orgelklanken van het door Henk Heins gespeelde, prachtige "Trumpet Voluntary". Een plaatje.

Martin heette bruidspaar en ons allen welkom en vertelde dat het thema "dankbaarheid" was.

Het bruidspaar was dankbaar dat ze elkaar ontmoet hadden en samen verder konden.

Martin benadrukte de nieuwe verbanden die ze aan zouden gaan en het nieuwe spoor dat ze samen zouden volgen. Benadrukt door het lied: "Hoog als de hemel is de liefde".



Het geheel was, ondanks de "Coronabezetting" heel feestelijk.

De bruidsmeisjes speelden zonder woorden met elkaar, met hun handen en de pepermuntjes die ze gekregen hadden. Ze waren bijzonder goed geïnstrueerd.

En de jongste twee van het nageslacht van Annelies en Jeroen zorgden voor gezellige achtergrondgeluiden.

Wat een lieve kinderen 😊.

In de overweging, voorafgegaan door een stukje uit het Nieuwe Testament over de genezing, door Jezus, van de tien melaatsen, merkte Martin o.a. op: "Niet alles is wat het lijkt. Zorg dat je voorbij de beeldvorming blijft kijken en denken. Kijk verder dan je ziet." Het sprak me enorm aan.

Na deze overdenking werd een schitterend stuk muziek gespeeld op orgel en viool: The Infant Paganini-Fantasia.



De persoonlijke beloftes die Merije en Rohan elkaar deden waren heel mooi. Er sprak een enorme liefde voor elkaar uit.

Merije vertelde o.a. dat ze bijna meteen wist dat ze voor elkaar bestemd waren toen ze elkaar in de trein ontmoetten. En Rohan vertelde dat hij zijn appartementje mooi had opgeruimd toen Merije voor het eerst bij hem kwam. Zij vond de koelkast echter niet zo netjes en ging stevig aan de schoonmaak.

"Want zo is ze" klonk Rohan beslist. Prachtig!

Daarna de huwelijksbevestiging. De bruidsmeisjes konden eindelijk echt wat doen en brachten de ringen.

Bij het aansteken van de huwelijkskaars waren ze druk met het goed leggen van de sleep.

Prachtig klonk daarna het lied: "Gods zegen bidden wij je toe" vanaf het balkon naast het orgel, door de zangers (met orgelbegeleiding).

Anja las nog het prachtige gedicht "Zonder liefde ben je nergens", van Karel Eykman.



De feestelijke dienst werd na de zegen afgesloten door een lied dat, op verzoek van en uitgezocht door het bruidspaar, werd gezongen door Samir. "Ik heb je lief" van Paul de Leeuw. Het was een prachtig en zeer passend einde van een hele mooie dienst. Ik denk dat Corona er niets aan afgedaan heeft.

Willemien Seinhorst

COLLECTEOPBRENGSTEN

Collecteopbrengsten voor de diaconie

21 maart	€ 24,10	kerk in actie Indonesië
28 maart	€ 27,00	project
4 april	€ 28,85	plaatselijke diaconie

In de periode 15 februari 2021 – 15 april 2021 is € 500,00 ontvangen aan giften voor de diaconie/collecten.

Kees de Ruiter

WAAR COLLECTEREN WE VOOR IN MEI EN JUNI?

Mei 2021

2 Plaatselijke diaconie

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze eigen plaatselijke diaconie en ons eigen pastoraat. Met de opbrengst wordt ondermeer hulp binnen de gemeente verleend, en worden de diaconale quota voldaan.

9 Exodus

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.

Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.

Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-) gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentieproject maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind(eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan een goed contact. Meer dan 1600 vrijwilligers zijn actief in het netwerk.

16 Stoelenproject De Duif

In de regio Arnhem zijn naar schatting zo'n 200 dak- en thuislozen. Stoelenproject de Duif is dankbaar dat we iedere avond en nacht het hele jaar door, bezoekers een veilige en rustige slaapplek kunnen aanbieden. Ons gezamenlijke doel van de vrijwilligers en de beroepskrachten is om de bezoekers die we verwelkomen een "thuis" te geven. We willen de bezoekers laten ervaren dat ze, ondanks de situatie waarin ze zitten, er toe doen. De Duif is niet een eindpunt, maar kan ook een beginpunt zijn.

Naast dat we bezoekers een slaapplek bieden, hebben we ook een bemiddelende rol tussen de bezoeker en hulpverlening die nodig is om uit de dakloosheid te komen. Eerder verwezen wij de bezoeker door naar hulp die ze nodig hadden. Soms kwamen we er dan na weken achter dat er niks was gebeurd of dat ze niet geholpen

konden worden. In overleg met de bezoekers houden wij nu een oogje in het zeil. Trajecten om tot iets te komen duren lang maar bezoekers raken daadwerkelijk gemotiveerd als er daadwerkelijk voortgang is.

23 Pinksteren

Gezamenlijke dienst. (Collecte wordt nog bekend gemaakt.)

Juni 2021

6 Plaatselijke diaconie

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan onze eigen plaatselijke diaconie en ons eigen pastoraat. Met de opbrengst wordt ondermeer hulp binnen de gemeente verleend, en worden de diaconale quota voldaan.

13 Themaviering

(geen collecte voor de diaconie)

20 KiA Griekenland. Opvang voor gestrande vluchtelingen

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

27 Scholenproject Gambia

MEESPEELVIERING 2 MEI 2021 - LIVE VOLGENS CORONAREGELS -

2 Koningen 12 : 10 – 18 / 2 Kronieken 24 : 8 -16 , Geld voor de tempel

Dag mensenkinderen,

Wat hebben jullie mooie en geweldige schatkisten gemaakt! Op de site kun je ze allemaal bewonderen. En, zijn er ook wat geldstukken in gekomen?

Worden ze al lekker zwaar, die schatkisten van jullie?



Wij zijn benieuwd of de priesters van koning Joas ook zo ijverig zijn geweest en voor een flinke schatkist hebben gezorgd. En nog belangrijker: hebben ze het geld er nu eindelijk eens ingedaan? Kunnen ze het nog goedmaken met de koning? Die was flink nijdig dat ze alles voor zichzelf hadden besteed. De priesters beloofden te gaan sparen, we zullen zien.

De bouwers, timmerlieden en metselaars staan vast al klaar om aan het werk te gaan en de tempel weer in alle glorie te herstellen. Lang leve de koning, lang leve koning Joas! Neem je eigen schatkisten ook mee naar de Heuvel als je wil, we willen graag

voelen en wegen hoe zwaar die zijn.

OVERVLIEGEN MEESPEELVIERING 6 JUNI 2021 - LIVE VOLGENS CORONAREGELS -

Eén of meer jongeren om over te vliegen zijn er dit jaar niet. Iedereen in onze gemeente is jonger of ouder.

En daarom vliegen we dit jaar weer eens met elkaar over. Op de foto zie je hoe we dat eerder deden.

Hoe zal het er nu uit zien? We zullen vast verder bouwen aan de tempel.

We hebben nog wel tijd om te verzinnen hoe en waarheen we vliegen. Ik kan vast verklappen dat we nadenken over een mooi overvlieg cadeau. Daar kunnen we nog even voor sparen.



HEUVELGESPREK 2021

In het vorige krantje is beschreven hoe we in deze Corona tijden toch een inspirerend gesprek kunnen houden. Dat is 2020 onder gelijke omstandigheden goed gelukt. Er zijn nu ca 5 aanmeldingen en voor een goede uitwisseling van opvattingen is een aantal van 10 deelnemers wenselijk.

Het thema is het gedachtengoed van Martin Buber over onze relatie tot de Ander en tot God.

Graag geven we u in overweging om ook deel te nemen aan een “socratisch” gesprek via email om elkaar daarin te ontmoeten.

Uw aanmelding graag naar r.schotman@planet.nl om een start te maken.



JUBILEUM 150 JAAR VLUCHTHEUVELGEMEENTE

Jubileum 150 jaar Vluchtheuvelgemeente verplaatst van 30 mei naar 31 oktober 2021

Heel goed dat jullie de datum hadden genoteerd. Maar pak weer je agenda en verander die naar 31 oktober. Gezien de huidige corona situatie leek ons de tijd, op korte termijn, nog niet rijp voor een feest. We hopen van harte dat dit in het najaar wel kan en voor nu gaan we hier van uit.

Ondertussen is de voorbereiding in beweging en daar gaan we volop mee door.

Noteer de nieuwe datum en wie wat meer informatie wil: lees het vorige kerkblad.

We houden jullie op de hoogte.



Organisatiecomité
Wim van Rookhuijzen
Frits Sipman
Teeja Lont

DE NIEUWE PSALM BERIJMING (DNP)

U leest het goed. Een nieuwe psalmberijming! Sinds half maart 2021 is een nieuwe bundel beschikbaar voor gebruik tijdens de eredienst. De 150 psalmen zijn opnieuw berijmd en geschreven in eigentijdse en toegankelijke taal. Gedurende zeven jaar heeft een groep dichters aan deze berijming gewerkt. Al snel bleek de berijming in een behoefte te voorzien. In een aantal kerken worden al regelmatig psalmen uit de DNP gezongen. Tot op heden hebben wij weinig over deze berijming gehoord of gelezen. Het is niet de bedoeling dat deze berijming in de plaats komt van de berijming van de psalmen die nu in het Liedboek staat. Iedereen die dat wil kan de DNP gebruiken. Op de website van de DNP staan alle 150 psalmen.

Gangbare berijmingen

Tot nu toe zijn er in feite drie Psalmberijmingen gangbaar in Protestantse kerken in ons land:

- Berijming van Datheen (1566)
- Staatsberijming of Statenberijming (1773)
- Psalmen, nieuwe berijming (1967)

Berijming van Datheen (1566)

Datheen heeft de Psalmen berijmd en daarbij gebruik gemaakt van o.a. Franse berijmingen. Van 1566 tot 1773 was zijn bundel de belangrijkste bundel in kerken van de reformatie. Momenteel wordt deze berijming nog gebruikt in sommige kerken van de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Staatsberijming of Statenberijming (1773)

In de 18e eeuw nam de kritiek op de berijming van Datheen toe. Ook waren er al diverse alternatieve berijmingen in omloop. De Staten Generaal maakte een keus en stelde een berijming vast. Deze berijming kennen wij als 'oude berijming'. Vele van ons hebben deze berijming op school gezongen en Psalmversjes uit het hoofd geleerd.

Psalmen, nieuwe berijming (1967)

Deze berijming is opgenomen in het huidige Liedboek. De Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming heeft ons via het toenmalige groene boekje en blauwe boekje met deze berijming laten kennismaken en daarna is deze door een aantal kerken als kerkboek vastgesteld.

Ter illustratie psalm 42 vers 1 in de vier verschillende berijmingen.

Datheen (1566)

(huidige tekst)

Als een hert gejaagd, o Heere,
Dat verse water begeert,
Alzo dorst mijn ziel ook zere
Naar U, mijn God hooggeëerd,
En spreekt bij haar met geklag:
O Heer, wanneer komt die dag,
Dat ik toch bij U zal wezen,
En zien Uw aanschijn geprezen?

(tekst 16e eeuw)

Als een Hert geiaecht / O Heere /
Dat verssche water begeert:
Alsoo dorst mijn siel oock seere /
Na v mijn God hooch gheeert /
En spreeckt by haer met gheclach
O Heer wanneer comt dien dach /
Dat ick doch by v sal wesen /
En sien v aenschijn ghepresen.

Oude berijming (1773)

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

Nieuwe berijming (1967)

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven

DNP (2021)

Als een uitgeputte hinde
die naar stromend water smacht,
zo verlang ik U te vinden,

God, mijn levensbron, mijn kracht.
 Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn:
 Wanneer zal ik bij Hem zijn?
 Wanneer zal ik Hem ontmoeten,
 zal zijn glimlach mij begroeten?

Het project Psalmen voor Nu is voor dit overzicht buiten beschouwing gelaten. In dit project zijn alle psalmen op nieuwe muziek gezet in een berijming die aansluit bij het taalgebruik in de 21e eeuw. Het doel was nieuwe berijmingen op nieuwe melodieën te creëren. In 2014 is het project gereed gekomen. Teunis Bunt heeft een keer een lezing over Psalmen voor Nu in de Vluchtheuvelkerk gegeven waarbij de cantorij psalmen op nieuwe melodieën heeft gezongen.

Kees de Ruiter

VIS (VERDIEPEN, INSPIREREN, SAMENKOMEN)

Op het VIS-programma staan nog drie mooie excursies voor mei en juni. Op het moment van schrijven is echter niet duidelijk of de in april geldende corona-maatregelen opnieuw zijn verlengd, of dat er enige versoepeling ingezet is. Daarom is het met enige terughoudendheid dat de Werkgroep VIS de volgende activiteiten aankondigt.



Kerkenpad

Allereerst is dat het bezoek aan het fraaie kerkje van Ressen op zaterdag 1 mei. Er staat een korte (30 minuten) of een lange (60 minuten) historische wandeling op het programma, met daarna een rondleiding met uitleg over de eeuwenoude geschiedenis van het kerkje, dat tussen de 12e en de 15e eeuw werd gebouwd. Dolf en Sara Thedinga-Prescott zullen die dag onze gastheer/-vrouw zijn. Ruud Schotman, lid van de werkgroep VIS namens de Vluchtheuvelgemeente te Zetten, begeleidt deze middag vanuit de werkgroep VIS. Wilt u bij aanmelding vermelden of u een auto heeft en zo ja, hoeveel mensen u eventueel mee kunt nemen? We hopen van harte dat deze mooie excursie kan doorgaan!
 Zaterdag 1 mei: 14.00 – 17.00 uur. De Kosterij, Ressen.

Pelgrimstocht

De pelgrimstocht die gepland was op 10 april is verplaatst naar zaterdag 29 mei. Deze tocht willen we door laten gaan als we 8 deelnemers hebben. Uiteraard lopen we alleen of in tweetallen en op gepaste afstand! We zullen een stuk wandelen dat onderdeel uitmaakt van de Pelgrimsroute Wegen met zegen die momenteel in de maak is. Deze route door de Overbetuwe is een mooie samenwerking tussen de protestantse en katholieke kerk en zal in 2022 officieel uitgegeven worden. Tijdens de tocht op 29 mei kunt u hierover meer vernemen.

Pelgrimeren is wandelen met je ziel, kijken met je innerlijk oog, luisteren met je hart en zo het geheim van het leven op het spoor komen. Begeleiders zijn Ds. Aafke Zaal, predikant te Hemmen, en Trudy Bennis-de Jager, lid van de werkgroep VIS namens de gemeente Hemmen.

We starten om 9.30 uur vanuit De Vloedschuur in Heteren en we lopen zo'n 15 kilometer. Als u zich aanmeldt, ontvangt u t.z.t. nog nadere informatie.

Armeens Apostolische Kerk

Ook is nog niet zeker of het geplande bezoek op zaterdag 5 juni aan de Armeens Apostolische Kerk in Arnhem door kan gaan. We zijn daar uitgenodigd om de maandelijkse eucharistieviering bij te wonen, en daarna nader met elkaar kennis te maken, onder het genot van een hapje en drankje.

Maria Teunissen van Manen organiseert deze excursie. Zij is lid van de werkgroep VIS namens de protestantse gemeente De Rank te Zetten.

Informatie en opgave

Voor alle activiteiten geldt, dat u zich nog kunt opgeven. Na opgave ontvangt u gedetailleerde informatie. U hoort uiterlijk een week van te voren of een activiteit al of niet doorgaat.

Actuele informatie over activiteiten zal ook vermeld worden op de zondagsbrieven en op de site van het Gele Boekje.

Voor vragen en voor en opgave, mail naar aanmeldengeleboekje@gmail.com.

Genoemde excursies zijn de laatste VIS activiteiten van het seizoen 2020/2021. Wij hopen van harte, dat het nieuwe seizoen er anders uit gaat zien dan de afgelopen seizoenen. We zijn toe aan nieuwe kansen, nieuwe inspiratie, en vooral: nieuwe ontmoetingen met elkaar!

Namens de werkgroep VIS

KERKDIENTEN IN HEMMEN

2 mei	10.00u	ds. W. Smit
9 mei	10.00u	ds. A. Groeneveld
16 mei	10.00u	ds. D. Schinkelshoek
23 mei	10.00u	ds. A.E.I. Zaal
30 mei	10.00u	ds. A.L. Rijken
6 juni	10.00u	ds. A.E.I. Zaal
13 juni	10.00u	ds. N. Sjoer
20 juni	10.00u	ds. C. Flobbe
27 juni	10.00u	ds. W. de Kam

KERKDIENTEN DE RANK

2 mei	10.00u	ds. J. Diepersloot
9 mei	10.00u	da. Hanja van Essen
16 mei	10.00u	P.J.G. Kamper
23 mei	10.00u	ds. Hanja van Essen
30 mei	10.00u	K. Fledderus
6 juni	10.00u	ds. N. Sjoer
13 juni	10.00u	da. W.J. de Kam
20 juni	10.00u	T. Doornebal
27 juni	10.00u	ds. Hanja van Essen

KOPIJ

Kopij voor het juli en augustusnummer 2021 van het kerkblad moet uiterlijk 15 juni binnen zijn. Kopij te sturen naar kopij@vluchtheuvelgemeente.nl

VLUCHTHEUVELGEMEENTE ZETTEN

Consulent	ds. J.M. (Martin) de Jong tel: 0649840712
Vluchtheuvelblad	Kopij: redactie@vluchtheuvelgemeente.nl
Websitebeheer	J.M. (Jaap) van Tuyl
Website	www.vluchtheuvelgemeente.nl
Redactie	Mw. A. (Atie) Huygen, J. (Jaap) van Tuyl, R. (Ruud) Schotman
Lay-out	C. (Cor) Kiers
Druk	F. (Frits) Sipman
Preses	R. (Ruud) Schotman
Scriba	R. (Romke) Postma, email: scriba@vluchtheuvelgemeente.nl
Diaconie	F. (Frits) Sipman; Hoofdstraat 80, 6671 CG Zetten; tel.: 06 1213 2681
Rekeningnummer	Diaconie: NL24RABO0133 9090 93 Rabobank Zetten
Pastoraatsgroep	Mw. P.T. (Tineke) Maats-Latooy; Bethelstraat 15, 6671 CH Zetten; tel.: (0488)451323, Mw. A.A. (Lida) van de Voorde, Veldstraat 14, 6671 BX Zetten; tel.: 06 4453 9131 email: lida@lidavandevoorde.nl
Kerkrentmeesterschap	J. (Jaap) van Tuyl, Kerkstraat 21a 6671 AP Zetten; tel.: (0488)451748 Rekeningnummer NL62INGB0003 6063 34

Wilt u zo vriendelijk zijn bij uw overschrijvingen te vermelden: t.n.v. 'Herv. Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten' en bovendien aangeven waarvoor het bedrag bestemd is.