



september oktober 2021

ROOSTER VLUCHTHEUVEL

<i>September</i>	Dienst	Organist	Collecte	Ouderling
5 MSV	Liturgiegroep meespeelviering Startzondag	Louis Tiemensma	Kruispunt	Kees
12	Kasteeltuin dienst: Gezamenlijk met Hervormd Hemmen. Ds De Zwart. (bij slecht weer in Heuvelkerk)	Henk Heins	Plaatselijke diaconie	Allen
19	Liturgische lezing: Willem Ritstier (1959) is scenarist en tekenaar. (Zie dit krantje)	Louis Tiemensma	-----	Ruud
26 HA	Ds. Margrietha Reinders	Piet Nijenhuis	Project	Willemien
<i>Oktober</i>				
3 MSV	Liturgiegroep meespeelviering	Louis Tiemensma	Kerk en Israel	Kees
10 Gez. De Rank	Ds. Cor Flobbe	Zie de Rank	-----	Wim
17	Ds. Dick Kruyt	Louis Tiemensma	Plaatselijke diaconie	Frits
24	Ds. Arend Bouman	Piet Nijenhuis	Stichting Naaste	Romke
31	Jubileum 150 viering (Zie dit krantje)	Henk Heins	Project	Allen

Bloemen in de kerk september:

Atie Huygen, Wilma Peters van Ton, Tineke Beukema

ZINGEN

Zingen opent de geest en het hart,
zingen doet het bloed sneller stromen,
woorden, klanken en melodieën komen
als een briesje bij hitte,
als een streling bij smart.

Zingen geeft weer ruimte en lucht,
zingen doen je longen weer zwellen
om zingend je verhaal te vertellen.
Stemming gewisseld in een vloek en een zucht.

Zingen is een goed medicijn,
zingen geeft een kick aan het leven,
Waar optimisme is achtergebleven
is zingen een verademing, de kunst van het zijn.

Frits

VAN DE REDACTIE

De kerkdiensten zijn intussen na een lange heftige Corona periode weer bijna als normaal geworden, de vakantieperiode is voorbij maar van Corona zijn we nog niet verlost.

Er is aanvulling voor de kerkenraad gevonden, Teeja en Bart zijn bereid gevonden de plaats van Romke en Frits in te nemen. Van harte welkom

In de vakantie periode hebben we afscheid moeten nemen van 2 oud-vluchtheuvelaren, beide ware kerkenraadslid in dezelfde periode: Rommert van den Bos en Riet Kwakkel. Een In memoriam in dit nummer. Ook is afscheid genomen van 2 predikanten, Natalie da Costa en Ludo de Beaufort.

Op 19 september zal er weer een liturgische lezing gehouden, Willem Ritsier is daarvoor uitgenodigd.

De jubileum dienst 150 jaar (1870-2020) Vluchtheuvelgemeente en vluchtheuvelkerk die op 31 oktober 2021 gehouden zal worden, krijgt steeds vastere vormen: een voorlopig programma in dit kerkblad.

De meespeelviering en STARTZONDAG staat voor 5 september op het programma.

Hartelijke groet

De redactie

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad kwam bijeen op 19 juli vanwege actuele zaken en meer.

Jubileum 150 jaar VH op 31 oktober: Wim en Teeja zijn naar Just en Barbara geweest om de herdenkingsdienst te bespreken. Het jubileumboek 150 jaar Vluchtheuvel is in ontwikkeling.

Kerkdiensten: Leny heeft het jaarprogramma 2022 gemaakt en dat is door de kerkenraad goedgekeurd. In het programma is één zondag per maand vrijgehouden voor een Liturgische lezing, een lekdienst, een gezamenlijke dienst of voor geen dienst. Pinksteren 2022 wordt met de regionale andere kerken uitgewerkt en gevierd.

De startzondag voor de Vluchtheuvel zal op 5 september zijn met een MSV. Op 12 september wordt in de kasteeltuin (bij slecht weer in de Vluchtheuvel) een gezamenlijke dienst van Hervormd Hemmen en de Vluchtheuvel gehouden.

Samenstelling kerkenraad: Vanwege het aanstaande vertrek van Romke en Frits is met enkele leden van de Vluchtheuvel gesproken. Gelukkig zijn er 2 leden van de gemeente die tot de kerkenraad willen toetreden. Ondanks dat dat we elkaar als kerkleden kennen kunnen we om procedurele redenen de namen nog niet noemen. In de komende diensten hopen we kandidaten volgens de formele procedure voor te dragen aan onze gemeente.

Samenwerking met andere kerken: Met de Rank en Hervormd Hemmen is afgesproken om op uitvoerend niveau meer samen te doen. Zoals nu op 12 september een gezamenlijke kasteeltuindienst met Hemmen zal worden gehouden. Ook met PKN Elst is een verkenning gestart voor mogelijke organisatorische samenwerking. We verwachten aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar het resultaat van deze verkenning in een gemeenteavond te bespreken.

Op 6 september zal er weer een kerkenraadsvergadering zijn.

De kerkenraad

Meespeelviering STARTZONDAG in de Vluchtheuvelkerk 5 september 2021

Johannes 2 – 1 – 8 de bruiloft te Kana



Wat een vrolijke foto, dat moet een feestje zijn geweest, mensen die met slingers wapperen, muziek, een dans, een bruiloft?

Maar waar is de wijn dan? Wordt er nog wat in die glazen geschonken, of hoe zit dat?

In de meespeelviering op de Startzondag hopen we dat er genoeg te eten en te drinken is en dat er niet alleen lege vaten zijn. Hoe krijg je die gevuld? Daar gaan we met elkaar voor zorgen. Hoe meer mensenkinderen er zijn, des te meer heerlijk er zal zijn om met elkaar te delen. Als je zin hebt, maak of kies dan iets lekkers om mee te nemen.

We zien jullie weer graag na de vakantie en zijn benieuwd naar je plannen voor het nieuwe seizoen. Dat vertel je op een Startzondag aan elkaar of je laat het zien. Hoe gaan we de vaten vullen, waarmee, en hoe ziet dat er uit? Hoe houden we de vaten vol.

We vieren met elkaar dat alles mogelijk is, misschien wel een wonder!

Tot op de Startzondag, allemaal komen en wat lekkers meenemen!

Dag mensenkinderen!

Zomerse groet van de meespeelvieringgroep

Overlijden

In de afgelopen periode zijn twee oud kerkenraadsleden van de Vluchtheuvelkerk overleden.

Op 26 juli 2021 overleed **Rommert van den Bos**. Hij was 79 jaar.

Van 1990 tot juni 1998 was hij kerkenraadslid en scriba. Hij was ook preekregelaar en onderhield contact met de stichting. Verder was hij lid van de cantorij en inzetbaar voor allerlei klussen die zich in een kerkenraad voordoen.

Na zijn verhuizing naar Woerden en later naar Brazilië heeft Rommert nog een paar keer in de Vluchtheuvelkerk gepreekt.

We memoreren hoe we van hem leerden om bij de zegen in de kring elkaar een hand te geven met de duimen naar links, op die manier geef je en ontvang je tegelijk, legde hij daarbij uit.

In de gezamenlijke dienst op 1 augustus 2021 is ter nagedachtenis aan Rommert 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft', gezongen.

De afscheidsdienst van Rommert is nog na te zien via deze link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1964/events/recording/162763500001964>

Op 12 augustus 2021 overleed **Riet Kwakkel**. Zij was 71 jaar.

Vanaf 1989 tot februari 1998 was zij kerkenraadslid en ouderling-kerkvoogd.

Zij volgde als kerkvoogd haar vader, Jan Knotter, op. Als kerkenraadslid werd zij in 1998 opgevolgd door haar man, Dick Kwakkel. Ook Riet was inzetbaar voor allerlei klussen die zich in een kerkenraad voordoen.

In 2003 zijn Riet en Dick verhuisd naar Laag-Keppel. Daar zijn zij weer nauw bij de kerk betrokken geweest. Riet is onder andere benoemd tot visitator.

In de gezamenlijke dienst op 15 augustus 2021 is ter nagedachtenis aan Riet Lied 527, 'Uit uw hemel zonder grenzen' gezongen.

Wij condoleren beide families met het verlies van hun dierbare en wensen hen kracht toe dit te dragen.



Liefde, vrijheid, hoop

Op 12 augustus overleed na een lang ziekbed in alle rust mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en oma

Maria Helena Kwakkel - Knotter

Riet

* s-Gravenhage, 13 juli 1950

† Doetinchem, 12 augustus 2021

Dick Kwakkel
Mart
Fabian
Limke en Jesse
Jet en Aaf

Correspondentieadres:
Bernhardlaan 5
6998 AS Laag-Keppel

Riet verblijft deze dagen in afscheidshuis D'n Dunsel, Raadhuisstraat 11, 6942 BE Didam. De begrafenis vindt in besloten kring plaats op 18 augustus. Voor u is er de mogelijkheid om in het afscheidshuis te komen condoleren op dinsdag 17 augustus van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Riet hield erg veel van bloemen. Het staat u vrij om bloemen mee te nemen naar de condoleance of op te sturen naar het afscheidshuis.

Wij danken alle artsen en verpleegkundig personeel die haar tot het laatste moment liefdevol hebben bijgestaan.



Rommert Cornelis van den Bos

* Amstodant, 1 september 1941 † Oegstgeest, 26 juli 2021

*En wie het lef heeft en zichzelf omver
werpt tot een kiezelsteen op het strand,
die ziet de hemel vallen en vlak
daarna Gods binnenkant.*

*And whoever has the courage to fall
and be like a pebble on the beach,
He sees the heaven coming down and
after that Gods innerface.*

Dankbaar voor alles wat hij betekend heeft voor ons.
Mooie herinneringen, verzachten de smart.
Voorgoed uit ons midden, maar niet uit ons hart.

Grateful for everything he's meant to us.
Beautiful memories, ease the grief. From our midst, but not from our hearts.

Rommert Cornelis van den Bos

Gloria Calvente - van den Bos, Daniel en Fernanda
Anne en Sarah, Stijn, Tibbe, Lotte, Elin en Yael
Joke en Marc, Floor en Maud
Esther en Carlos, Carlos en Selene

Op vrijdag 30 juli om 11.00 uur wordt de afscheidsdienst gehouden in het Groene kerkje te Oegstgeest.

De uitvaart zal, wegens corona in beperkte kring plaats vinden. Genodigden zullen separaat een uitnodiging ontvangen. U bent verder van harte uitgenodigd de livestream te volgen op : <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1964>

The service will be on Friday July 30th at 11 AM (GMT +1). You are invited to follow the livestream. Please send a mail and we will send you a link.

Correspondentieadres:
Dhr. A.T. van den Bos
Leeuwerikstraat 37
2333 VW Leiden
M: annevandenbos@gmail.com
T: 0031 6 2470 2471

Laatste dienst van Natalie da Costa.

Zondag 1 augustus 2021 heeft Natalie da Costa voor de laatste maal een dienst gedaan in de Vluchtheuvelkerk. Zij stopt met regelmatig preken, maar wil nog wel rouw- en trouwdiensten doen.

Na de dienst heeft de liturgiegroep meespeelviering een korte terugblik gegeven op de Paascyclus 2018. Deze ging over Mozes. Natalie en de liturgiegroep meespeelviering verzorgden deze cyclus.

Mozes kwam even terug en gaf Natalie zijn bloeiende herdersstaf!

Daarna werd Natalie bedankt voor alle keren dat zij in de Vluchtheuvelkerk gepreekt heeft, toegezongen door de cantorij, en kreeg zij bloemen en een foto van het interieur van de Vluchtheuvelkerk.

Beste Natalie,

Daar sta je dan met je herdersstaf. Vandaag ben je voor de laatste maal voorgegaan in de Vluchtheuvelkerk. Een bijzondere dienst op een bijzondere dag. Vandaag, 1 augustus, is het 107 jaar geleden dat Hendrik Pierson afscheid nam van de Vluchtheuvelkerk. Althans dat staat op ons predikantenbord, Hendrik Pierson predikant tot 1 augustus 1914. Hij was toen 80 jaar. Zijn laatste dienst was een dag later, op zondag 2 augustus.

Jij bent nu 75 jaar en neemt ook op 1 augustus afscheid van de Vluchtheuvelkerk. We zullen je hier heus nog wel eens zien. De eerstvolgende keer is waarschijnlijk op zondag 31 oktober 2021. Dan vieren wij dat het 150 jaar geleden is dat de Vluchtheuvelgemeente werd gevormd als gestichtsgemeente binnen de Ned. Herv. Kerk. Je krijgt voor die viering een uitnodiging. Immers, jij bent een nazaat van Hendrik Pierson. Hij was de opa van jouw opa, of te wel jij bent een achterachterkleinkind van hem. In feite is dit heilige grond voor jou. Pierson heeft de diverse stichtingen mede groot gemaakt, hij ligt hier begraven en genen van hem leven in jou voort.

Je bent hier vaak als gastvoorganger geweest. Wanneer de eerste keer was heb ik in mijn gegevens niet gevonden. Ik vermoed zo omstreeks het jaar 2000. Dat baseer ik op het gegeven dat jij in 2000 predikant in Angeren werd. In een jaarboek van de PKN vond ik dat jij in 1985 kandidaat werd en van 2000 tot 1 januari 2011 predikant bent geweest in Angeren en van daaruit met emeritaat bent gegaan.

Naast gastvoorganger heb ik je op een andere wijze leren kennen. En wel via classis Nijmegen. Van 2009 tot 2011 was jij lid van het breed moderamen. Ik was scribe van classis Nijmegen en wij kregen veelvuldig contact. Het was een vrij rustige periode. Extra vergaderingen waren nog niet nodig. Eenmaal bijna. Jij had je afgemeld voor een classicale vergadering en daarbij vermeld

dat je wel wilde komen als het voor het quorum nodig was. Dat was het. Je bent gebeld en kwam alsnog. Het bespaarde de classis een extra vergadering.

In die periode had onze classis twee afgevaardigden in de synode. Jij was secundus voor één van die twee. Vervanging is nimmer nodig geweest.

Na je emeritaat ben je benoemd tot visitator. Jij was daarmee één van acht visitatoren die classis Nijmegen mocht benoemen. Jouw benoeming had voor ons een bepaalde reden. Wij vonden dat met name in de kring van visitatoren het vrijzinnige geluid meer aandacht verdiende.

Als wij kijken naar de meer vrijzinnige richting waar jij voor staat en kijken naar de richting van het Reveil zoals die toen door Pierson werd vertegenwoordigd, dan zien wij dat dat geheel past binnen de structuur van de Ned. Herv. Kerk en nu binnen die van de PKN. Van orthodox tot vrijzinnig heeft men wel kritiek op elkaar, maar men werkt samen en laat elkaar in waarde.

Op Pierson was ook de nodige kritiek. Men vond dat hij teveel een eigen stempel op zijn diensten in de Vluchtheuvelkerk zette. Was dat kerkelijk wel verantwoord? Ging hij niet te subjectief zijn gang? Pierson antwoordde dat hij zich verheugde in de vrijheid door God hem gegeven.

Natalie daarin lijk jij op je betovergrootvader. Jij laat je niets gezeggen en schrijft niemand iets voor.

Wij, de Vluchtheuvelgemeente, spreken onze waardering uit voor jouw inzet en voor de door jou gehouden diensten. Wij zullen je als gastvoorganger missen!

Wij hopen dat je nog lang mag genieten van de fase die nu aanbreekt en wensen je daarbij Gods zegen toe.

Kees de Ruiter

Collecteopbrengsten voor de diaconie

20-06	15,30	kia Griekenland
27-06	27,00	project
04-07	73,35	voedselbank
18-07	37,50	Huis van Compassie
01-08	44,10	epafras
15-08	72,00	stichting Naaste

In de periode 15 juni 2021 – 15 augustus 2021 is € 10,00 ontvangen aan giften voor de diaconie/collecten.

Kees de Ruiter

KERKBEZOEK in den vreemde

Op 27 juli mocht ik de Evangelisch Lutherse kerk in Helsinki bezoeken.

Bij een middaggebed waren 3 mensen aanwezig in deze kolossale stille lege kerk op een heuvel in het centrum van de stad. Op het kerkplein onder de kerk was een enorm spandoek gehangen met de uitroep:

Ik geef je een toekomst met Hoop



Bericht en foto van Ruud

LITURGISCHE LEZING op zondag 19 September met Willem Ritsier.

Willem Ritsier (1959) is scenarist en tekenaar. Hij schreef scenario's voor strips als *Roel Dijkstra*, *Ward* en *Saul*. Daarvoor werd hij in 2017 bekroond met de prestigieuze Stripschapprijs, die gewoonlijk naar tekenaars gaat.

In 2017 publiceerde hij de graphic novel *Wills kracht* (2017) over de ziekte en het overlijden van zijn vrouw en in 2020 *Opstaan... En doorgaan* over het leven als weduwnaar. Zijn vrouw had gezegd dat hij niet alleen moest blijven en daarom gaat hij aan het daten. In zijn laatste twee boeken geeft Ritsier een openhartige kijk in zijn leven.



Bericht van Teunis Bunt/Bart Kruijt

Van de Werkgroep VIS

Het is met heel veel plezier dat we u de nieuwe editie van het vertrouwde Gele Boekje aanbieden. Misschien hebt u het al in huis, zo niet, dan valt het zeer binnenkort op uw mat. Er staat een afwisselend en inspirerend programma voor u klaar! De Werkgroep VIS heeft – alweer – een roerig seizoen achter de rug. Vaak moesten we op het laatste moment inspelen op de actuele situatie rond het corona-virus. Ondanks dat een aantal activiteiten daardoor niet kon plaatsvinden, zijn er gelukkig ook veel activiteiten wél doorgegaan, soms alleen digitaal. Deze digitale activiteiten zijn opvallend goed bijgewoond en bekeken, iets waarvan we veel geleerd hebben voor de toekomst. Uiteraard hopen we, dat onze activiteiten in het komende seizoen probleemloos doorgang kunnen vinden. Ondertussen zijn we nog niet van het corona-virus af, al gloort er hoop aan de horizon. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, en met in achtname van de bekende basisregels van het RIVM is er ook steeds meer mogelijk. Het is daarom met goede moed, dat we ons nieuwe programma presenteren.

We beginnen dit seizoen niet met een startvoorstelling, maar met een excursie naar het Sint Agatha Klooster in Cuijk (zie hieronder). Verder biedt het programma u lezingen, gesprekken, en muziek; u mag films kijken, (weg)dromen, of juist actief worden; u kunt meedenken over de toekomst van de kerk, meekijken naar kunst, meegenieten van de bloemen des velds. En we hopen het seizoen af te sluiten met *'Alle Zeven Goed!'*, een spetterende theatervoorstelling van Kees Posthumus over de Zeven Werken van Barmhartigheid.

Donderdag 30 september, 14.00 uur: Excursie naar Klooster Sint Agatha

Wie het dorp Sint Agatha nadert, ziet het klooster al van verre liggen. Het wordt sinds 1371 onafgebroken bewoond door Kruisheren. Ook nu is het oudste klooster van Nederland een plaats waar het leven van alledag wordt gecombineerd met stilte en bezinning.

Na een inleiding volgt een rondleiding en bezoeken we de tentoonstelling die in het teken staat van de bijzondere kloostertuin en het 650-jarig bestaan van het klooster. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan het in februari teruggeplaatste Mauritsraam in de kloosterkerk. Na afloop kunt u nog een bezoek aan de kloostertuin brengen.

De excursie duurt van 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Eigen bijdrage is € 4,=. We reizen met de auto. Bij aanmelding graag vermelden of u een auto heeft en zo ja hoeveel mensen kunnen meerijden. Maximaal aantal deelnemers: 15.

Voor deze excursie, en voor de andere activiteiten, kunt u zich aanmelden via het formulier in het Gele Boekje, of per email: aanmeldengeleboekje@gmail.com. Na aanmelding ontvangt u nadere details.

Alle activiteiten uit het Gele Boekje zijn ook te vinden op de website www.gele-boekje.nl.

Het belooft ondanks alles een inspirerend seizoen te worden van *Verdieping, Inspiratie*, en ook, naar we van harte hopen: *Samenkomen!*

Namens de Regionale Werkgroep VIS, Marijke van Dijk



Vluchtheuvelgemeente jubileum 150 jaar 31 oktober 2021

Nog even en de Vluchtheuvelgemeente bestaat voor we het weten 152 jaar. We hopen van harte dat de datum die nu gepland staat op 31 oktober door kan gaan. De voorbereiding hiervoor is in ieder geval in volle gang. We hebben de reis naar Groningen gemaakt en met Just en Barbara overlegd. De Cantorij hoopt binnenkort weer te kunnen repeteren en een muzikale bijdrage te kunnen verzorgen. Natuurlijk met begeleiding op het orgel en wie weet met meer instrumenten.

Het voorlopige **programma** is als volgt:

10.30 uur Ontvangst

11.00 uur Feestelijke opening

11.15 uur Viering met medewerking van onder meer:

Just van Es, Barbara de Beaufort, Cantorij, Henk Heins, Meespeelvieringgroep

Na een korte pauze wordt het programma vervolgd met een aantal sprekers waarna we afsluiten met een lunch.

Noteer de datum!

Een hartelijke groet van het organisatie comité!



Kerkdiensten in Hemmen:

5-sep	Ds. F.A. Gijzel	Leiden
12-sep	Ds. De Zwart Kasteeltuin gez. met Vluchtheuvel	
19-sep	Ds. A.E.I. Zaal	Beuningen
26-sep	Ds. E. Hoebe	Wageningen
3-okt	Ds. A.E.I. Zaal	Beuningen
10-okt	Ds. H.J. Oortgiesen	Ede
17-okt	Ds. W. Smit	Bennekom
24-okt	Ds. J. Stelwagen	Leersum
31-okt	Ds. B. Zondag	Nijmegen

Kerkdiensten in de Rank:

5-sep	10.00 u	Hanja van Essen	Startzondag
12-sep	10.00 u	Kruyt. D. R., Arnhem	Maaltijd vd Heer
19-sep	10.00 u	Hanja van Essen	Bevestiging ambtsdragers
26-sep	10.00 u	Doornebal. T., Herveld	
3-okt	10.00 u	Hiemstra. A., Arnhem	Israëlzondag
10-okt	10.00 u		<i>Gez. dienst in De Rank</i>
17-okt	10.00 u	Hanja van Essen	
24-okt	10.00 u	Fledderus. K, Lector	
31-okt	10.00 u	Bree de M., Barneveld	Bijbelzondag

Kopij

Kopij voor het November December nummer 2021-6 moet uiterlijk 15 Oktober binnen zijn. Kopij te sturen naar redactie@vluchtheuvelgemeente.nl

VLUCHTHEUVELGEMEENTE ZETTEN

Consulent	ds. J.M. (Martin) de Jong tel: 0649840712
Vluchtheuvelblad	Kopij: redactie@vluchtheuvelgemeente.nl
Websitebeheer	J.M. (Jaap) van Tuyl
Website	www.vluchtheuvelgemeente.nl
Redactie	Mw. A. (Atie) Huygen, J. (Jaap) Van Tuyl, R (Ruud) Schotman
Lay-out	(Cor) Kiers (reserve RS)
Druk	F. (Frits) Sipman
Preses	R. (Ruud) Schotman
Scriba	R. (Romke) Postma, email: scriba@vluchtheuvelgemeente.nl
Diaconie	F. (Frits) Sipman; Hoofdstraat 80, 6671 CG Zetten; tel.: 06 1213 2681
Rekeningnummer	Diaconie: NL24RABO0133 9090 93 Rabobank Zetten
Pastoraatsgroep	Mw. P.T. (Tineke) Maats-Latooy; Bethelstraat 15, 6671 CH Zetten; tel.: (0488)451323, Mw. A.A. (Lida) van de Voorde, Veldstraat 14, 6671 BX Zetten; tel.: 06 4453 9131 email: lida@lidavandevoorde.nl
Kerkrentmeesterschap	J. (Jaap) van Tuyl, Kerkstraat 21a 6671 AP Zetten; tel.: (0488)451748 Rekeningnummer NL62INGB0003 6063 34

Wilt u zo vriendelijk zijn bij uw overschrijvingen te vermelden: t.n.v. 'Herv. Gemeente Vluchtheuvelkerk te Zetten' en bovendien aangeven waarvoor het bedrag bestemd is.