

## **Brief aan de Vluchtheuvelgemeente te Zetten van de Liturgiegroep Meespeelvieringen**

Na ruim 35 jaar de meespeelvieringen, voorheen de mensenkinddienst en kinderdienst, te hebben georganiseerd, hebben wij, als liturgiegroep meespeelviering unaniem besloten hiermee te stoppen. Dit wordt dan ook het laatste seizoen dat wij de meespeelvieringen op de 1<sup>e</sup> zondagen van de maand verzorgen.

Met hart en ziel hebben wij, in door de jaren heen verschillende samenstellingen van de liturgiegroep, vormgegeven aan verhalen en rituelen. Wij deden dit in opdracht van de kerkenraad van de vluchtheuvelgemeente. Samen met hen hebben wij nieuwe tradities ontwikkeld zoals Gedenken en Overvliegen.

De vluchtheuvelgemeenschap gaf ruimte aan het opnieuw beleven van verhalen en symbolen met een eeuwenoude geschiedenis. Dit met elkaar, en jullie te hebben kunnen delen voelt rijk en heeft een inspiratie gegeven die nooit meer ophoudt.

Wij vertrouwen erop dat de essentie van deze vieringen doorgegeven is, en bewaard zal blijven, en waar dan ook vrucht zal dragen en nieuw zaad doet ontkiemen.

Nu is het tijd voor wat nieuws menen wij, voor onszelf én de vluchtheuvelgemeente.

Wij zeggen de vluchtheuvelgemeente hartelijk dank voor de ruimte die zij bood om bijna elke maand een nieuw avontuur met elkaar aan te gaan. Wat fijn dat er vrijwel elke keer een grote groep trouwe heuvelaars aanwezig is.

Ook dank aan diegenen die er niet eens zo van hielden en tóch kwamen.

Uit gemeenschapszin, en vanwege de verantwoordelijkheid die zij voelen voor de geloofsontwikkeling van onze mensenkinderen, de oude en de jonge, om wie wij als gemeente heen willen staan.

Tot de zomer blijven de meespeelvieringen zoals jullie gewend zijn, elke keer anders.

Op 4 juni vliegen onze jongeren over.

Dat is dan onze laatste meespeelviering.

En de eerstvolgende is op 5 februari, kom vooral als je kunt!

We wensen jullie nog heel veel spelplezier toe met oude en nieuwe verhalen en komen elkaar op andere wegen vast weer tegen.

Een hartelijke en heuvelse groet van,

Marjo, Hannie en Teeja

Januari 2023

PS:

In het jubileumboek '**30 Jaar aan Herinneringen**', kun je de geschiedenis van de kinderdienst, mensenkinddienst en meespeelviering nog eens nalezen en bekijken.