

Slotlied

280 **Judge eternal, throned in splendour**
Picardy volkslied uit Wales



1 Rechter in het licht ver - he - ven,
Ko-ning in uw ma - jes - teit,
lou - ter ons ge - rin - ge le - ven,
scheld ons on - ze schul - den kwijt,
laat uw vleug - len ons om - ge - ven,
troost ons met uw te - der - heid.

2 Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3 Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Henry Scott Holland (1847-1918)
Vertaling J. W. Schulte Nordholt, geb. 1920

Zegen

Zingen in de kring:

God in ons midden, trek met ons mee

En zegen elk mensenkind dat u verwacht, Amen

LITURGIE Vluchtheuvelgemeente

Meespeelviering -Thuis- 7 februari 2021

2 Kronieken 24 : 1 – 16 – (2 Koningen 12)

Joas wordt koning



Bloemen : Bloemengroep

Illustraties : Justus, Hugo en Floris de Ruiter

Piano : Louis Tiemensma

Ouderling : Kees de Ruiter

Fotografie : Jaap van Tuyl

www.vluchtheuvelgemeente.nl

Welkom en begroeting, Dag allemaal, wat leuk dat je meedoet met de eerste meespeelviering in 2021. Wat heerlijk dat we elkaar vorig jaar weer konden zien. Nu missen we jullie wel hoor. Jullie zijn natuurlijk allemaal weer groter en ouder geworden, Pepijn is gedoopt, Justus werd 10 jaar! Dan kun je natuurlijk geen koning zijn. Alhoewel, wij leerden Joas van Juda kennen, die was 7 en werd koning! We wensen jullie veel plezier met dit verhaal. Lees eerst maar de bemoediging.

Bemoediging: Psalm 72 : 6 en 7 uit Bijbel in gewone taal

Zorg dat de koning goed is voor mensen, zoals regen goed is voor droog land.

Laat het goed gaan met eerlijke mensen, zolang als de koning regeert.

Laat er overal vrede zijn, zolang de maan bestaat.

Zingen LB psalm 72

PSALM 72

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuveln top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

2 Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
toddát geen maan meer is.

4 Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Luis - ter al - le - maal: de ko - ning komt er aan!
Kijk, de kroon wordt op - ge - zet,
vro - lijk klinkt de feest - trom - pet.
De - ze ko - ning is pas ze - ven,
ko - ning Jo - as: Lang zal die le - ven!



Tijd om feest te vieren!

Als je koning bent geworden wil je vast trakteren op allerlei lekkers.
Als je zin hebt zing je het koning Joas liedje nog een keer en maak je er een dansje bij. Misschien vragen ze wel aan je hoe het toch kan dat jij koning werd en hoe lang je dat gaat zijn. Lees maar in Kronieken en Koningen zeg je dan.
Daar staat het hele verhaal in.

Wat zou jij doen als je koning was?

Joas is 7 jaar als hij koning wordt.
Pak of maak een kroon.
Zet die om beurten op en trek een mooie cape aan.
Hoe voelt het om koning te zijn?
Hoe oud ben jij?
Stel je voor dat je koning werd, wat zou je dan allemaal doen?
Eerst feestvieren natuurlijk.
En daarna?
Wat zou je willen veranderen of regelen?
Geef maar eens wat opdrachten aan je onderdanen en kijk hoe ze daar op reageren.
Als je er genoeg van hebt kun je aan een ander vragen eens even koning te zijn.



Zingen uit: Bijbelliederen voor jonge kinderen
Joas, de kleine koning

Mededelingen en Bloemen

Wij hebben warme en liefdevolle herinneringen aan Erica van Klinkenberg. Met Hannie heeft zij ooit de Kinderdienst opgericht. Nu kregen we van de kerkenraad het bericht dat Erica ons een bedrag heeft nagelaten, leuk hè? Speciaal voor de meespeelviering heeft ze erbij gezegd. Oh, wat zullen we daar eens mee gaan doen? Als je een tip hebt, laat maar weten.

- Misschien vind je wel ergens een bolletje waaruit al een bloem komt of waarvan je hoopt dat er iets prachtigs uit zal bloeien.
Aan wie wil je die geven? Doe dat maar.

Bidlied

1. Bidden is spreken, spreken met God
Die je niet over laat aan je lot
2. Bidden is zeggen, zeggen aan hem
Hoe erg verdrietig of blij je bent

Voorbeden Afgewisseld met, na 'zo bidden wij':
Heer, onze God, wij bidden om ontferming