

Voorbede 3 mei 2020

Trouwe God,

Wat een feest dat wij vrij zijn, al 75 jaar, en dat wij dit,
niet met elkaar, toch samen kunnen vieren
Zo bidden wij

Ons verlangen om vrij te zijn als een vogel en weg te kunnen vliegen....
Waar zouden wij neerstrijken?
Geef dat we de lichtheid en rijkdom van uw tempel in ons eigen huis ervaren
Zo bidden wij

Leer ons vormgeven aan onze angst en hoop. Laat onze woede een motor zijn om
onze dromen te leren kennen, en ons te richten naar de zon
Zo bidden wij

Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid

Amen

Uitnodigen voor de zegen in eigen kring

**Wie stikt van woede en rood aanloopt
Wie zich groen en geel ergert en denkt vlieg op
Wie weg wil vliegen om ergens anders te zijn
Wie vriendelijk kijkt naar de vleugels van een duif**

Allemaal ontvangen wij de zegen

Samen zingen: zie de site voor begeleiding

**God in ons midden, trek met ons mee,
en zegen elk mensenkind dat u verwacht, Amen**